

ZOMER '24 - 9e jaargang

VELDWERK



ons kent ons



Gerards gesprek
Hobby van Ronald
Brief van Fokke
Burgemeester ontmoeten
Interview met Thijs
Abstracten van Christiaan Ploum
en nog veel meer...

INHOUD

Inhoud / Handige contacten	2
Wist je dat? / Colofon	3
Nieuws van de werkgroepen	4
Wijkraad / Wijkavond / Dodenherdenking	5
Bevrijding Sterksel / Brief van Fokke	6
Duurzaamheid / T-shirts / Gedichtjes.....	7
Wijkcoach / Vrijwilligerswerk	8
Voorjaarsmarkt / Hardloopclinic / Glas	9
Zingeving & ethiek	10
Gerards interview / Oproep Mariahoeve	11
Kind aan het woord / Aan de wandel	12
Bijzondere hobby	13
Hoe ben je hier beland?	14 en 15
De slang van Sterksel	15
Kinderpagina's	16 en 17
Op pad met Ronald	18
Mw K'haeghe aan het woord	19
Wie is Teun Heldens?	20 en 21
Therapie in beeld	22 en 23
Laura's zomerrubriek	23
Ingezonden stukken	24
Foto's Creatief Verbinden 2024	25
Kempro / Kunstbeoefenaar	26 en 27
Op de koffie bij Tim	28
Doppen sparen	29
Vragen aan Gerard / Handlezen / RIASO	30
Waar een klein dorp groot in is	31
Agenda	32



HANDIGE CONTACTEN

- * **CRISISNUMMER epilepsiezorg (nood/spoed): 040 – 22 79 875**
- * **Wijkcoach: Simone Kuilder**
06 – 83 – 524 257 kuilders@kempenhaeghe.nl
- * **Wijkraad: Paul Scheepers**
contact via wijkcoach of volg op facebook
- * **Coördinator Vrijwillige Inzet: Carlijn Ceelen**
vrijwilligerswerk@kempenhaeghe.nl
- * **Boerderij: 040 – 22 79 125**
(op werkdagen tussen 9.00–17.00 u)
- * **Kempro: 040 – 22 79 121**
info@kempro.nl
- * **Werk aan de winkel: 06 – 23 – 479 275**
www.debroeders.com/werk-aan-de-winkel/
- * **De Broeders: 040 - 22 79 188**
www.debroeders.com
- * **Profit fitness: 040 – 22 79 408**
fitness@kempenhaeghe.nl
- * **Groenbeheer: Peter Geurts**
geurtsp@kempenhaeghe.nl
- * **Werkgroep historie: Frits van Buul**
historiekloostervelden@gmail.com
- * **Werkgroep moes-/kruidentuin:**
Ton de Wit: 06 - 34 - 115 126
- * **Werkgroep verftuin:**
Mariet Kooij-van Melick: 06 – 23 – 461 756
- * **Werkgroep voedselbos:**
Marie-Claire Bartelds: 06 – 57 – 708 227
- * **Werkgroep verkeer: Simone Kuilder**
VeiligKloostervelden@gmail.com
- * **Werkgroep Wijkkrant: Simone Kuilder**
redactie.veldwerk@gmail.com
- * **Werkplaats De Boelakkers: John Heuvelmans**
Voor drukwerk, assembleren en monteren
06 - 53 - 251 470
heuvelmansj@kempenhaeghe.nl
- * **Buurtbus:**
<https://www.buurtbus258.nl>
- * **Gemeente Heeze/Leende :**
040 – 224 14 00
www.heeze-leende.nl
- * **Melden stank van buiten Kloostervelden:**
073 – 681 28 21

Beste buren,

Welkom in de derde Veldwerk van 2024!

Wij wensen je veel leesontspanning deze zomer. Lekker rustig onder een parasol, met een koel drankje met de wijkkrant bomvol mooie artikelen. Wij zien het al helemaal voor ons. 😎

Laten we bijkletsen, als we elkaar tegenkomen ergens in onze mooie wijk, zie ook deze foto die Loet maakte bij Creatief Verbinden. We hopen dat een volgende keer ook bewoners van Kempenhaeghe aan kunnen sluiten, al snappen we goed hoeveel voorbereiding dat vraagt.

Tot ziens en de hartelijke groeten van Ronald, Gerard, Fokke, Eugenie, Marita, Laura, Alina, Simone en Nicole



VELDWERK

om te lachen

Veldwerk is in 2015 opgericht vanuit Kempenhaeghe met als primair doel het verbinden van alle bewoners en bezoekers van onze wijk, zoveel mogelijk in contact met de rest van Sterksel.

De wijkkrant wordt viermaal per jaar, eens per kwartaal / seizoen gemaakt door een redactie van enthousiaste bewoners van Kloostervelden, cliënten van Kempenhaeghe en de wijkcoach.

Ieder kwartaal wordt deze wijkkrant geprint door cliënten van Kempenhaeghe op de repro aan de Boelackers in Heeze.

Veldwerk wordt door vrijwilligers deur aan deur verspreid op Kloostervelden.

Aangezien de papieren versie van de wijkkrant het belangrijkste communicatiekanaal van de wijk is, wordt hij ook bezorgd op adressen waar een NEE sticker op de brievenbus zit.

Enkele exemplaren worden neergelegd bij camping Recrenova, bij de Spar en De Huiskamer in het dorp.

Sterksel.nu publiceert Veldwerk.

We zouden het hartstikke leuk vinden om ook jouw artikel, verhaal, foto of tekening te delen in deze krant, dus heb je een idee, laat het ons weten!

Je kunt ons bereiken via e-mail: redactie.veldwerk@gmail.com.

Het staat iedereen vrij, binnen de grenzen van de wet, zijn of haar mening te uiten. Aangezien de redactie verantwoordelijk is voor de inhoud van Veldwerk zal zij per inzending bepalen of deze geplaatst wordt en/of Veldwerk hiervoor het juiste medium is. Hierbij wordt o.a. gelet op onderwerp, toon en taalgebruik.

Beschuldigen, aantijgingen, discriminatie, beledigingen etc worden niet toegestaan.

Taal- of schrijffouten worden zoveel mogelijk hersteld.

We verheugen ons op ieders inzending! Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groeten,
Ronald, Gerard, Fokke, Eugenie,
Marita, Laura, Alina, Simone en
Nicole



WIST JE DAT?

ER NOG STEEDS

GEDONEERD

MAG WORDEN

VOOR EEN DAK?

LOOP EVEN BINNEN BIJ

DE WIJKBOERDERIJ VOOR

MEER UITLEG.



NIEUWS WERKGROEPEN

Parkeren binnen de lijntjes

Binnen Kloostervelden bestaat er een **WERKGROEP VERKEER**. Deze groep mensen wil op allerlei manieren weggebruikers bewustmaken van de bijzondere plek Kloostervelden en de verkeersregels die daarbij gelden. Dit met het doel om een veilige plek te creëren en te behouden voor iedereen.

Middels ludieke acties probeert de werkgroep dit te bewerkstelligen, zo hebben zij bijvoorbeeld kinderfietsen in de wijk geplaatst, kunnen wijkbewoners stickers (met 15) aanvragen, zijn er borden geplaatst en hebben ze teksten en symbolen op het wegdek gespoten.

Een laatste actie die is uitgevoerd door de werkgroep is het aandacht vragen voor het 'wild parkeren' in de wijk. Zo heeft de werkgroep flyers verspreid bij auto's die 'wild' geparkeerd waren.

In onze wijk mogen de auto's alleen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plekken. Dus vooraan bij het klooster op de parkeerplaats of op de parkeerplaatsen door de wijk heen. Dit zorgt ervoor dat iedereen goed gebruik kan maken van de wegen en grasvelden in de wijk.

We hopen dat u de werkgroep verkeer wilt helpen met deze actie door te parkeren binnen de 'lijntjes'.



In de **MOES- EN KRUIDENTUIN** stond het hele voorjaar in het teken van de slakkenplaag.

We hadden natuurlijk extra slakken verwacht door de lange natte periode en al hulptroepen aangeschaft. We hadden weer twee enthousiaste Indische loopeenden. Helaas zijn deze na korte tijd door, vermoedelijk, een boomarter uit het hok gehaald. Omdat dit al de derde keer was zijn we andere oplossingen gaan proberen.

We hebben een vijvertje geplaatst en enkele padden en kikkers uit het bos in de tuin geplaatst. We weten nog niet of dit gaat werken. De grote slakken pakken ze niet. We hebben nu vanaf april dagelijks slakken met de hand gevangen. Deze worden in een oude regenton gestopt waar ze dood gaan. Omdat ze parasieten op zich dragen, gaan die zich massaal ontwikkelen. Hiermee kweken we een middel dat we met water verdund rond de moestuin verspreiden en hierdoor worden slakken die de tuin in gaan ziek en gaan dood. Verder worden veel plantjes onder insectengaas gekweekt en wordt er met wol geprobeerd slakken tegen te houden. Zo proberen we onze tere plantjes te redden, we zien uit naar drogere tijden.

Een samenvatting van het verhaal voor nieuwe enthousiastelingen voor de **VERFPLANTENTUIN**.

Allereerst was er de moestuin. Samen met bewoners en de wijkcoach is het idee ontstaan om een moestuin te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kempenhaeghe had daar ruimte voor en zo werden 10 veldjes verdeeld onder nieuwe bewoners van Kloostervelden. Door de verkoop van plantjes is budget gecreëerd waardoor een put geslagen kon worden. Welkoop doneerde de pomp.

Vanuit de moestuin is de kruidentuin ontstaan.

Met subsidie is hier een rolstoelvriendelijk pad aangelegd dat ook toegankelijk is voor de bewoners van Kempenhaeghe. Dit is een mooie plek geworden en een integratie succesje door de samenwerking met de activiteitenbegeleiding van Kempenhaeghe.

Er zijn veel meer verhalen over het ontstaan van de moes- en kruidentuin te vertellen, zeker ook omdat aanvankelijk een parkeerplaats op die plek gepland was.

Toen de verplantentuin. Waar nu de appartementen aan de Kloostertuin zijn gebouwd, was voorheen groen. De grote bomen die daar stonden zijn, zonder kosten of moeite te sparen, verzet naar de plek waar nu de verplantentuin is. Een tuin die meer integratiemogelijkheden biedt voor bewoners van Kempenhaeghe en Kloostervelden.

Uitgangspunten voor het verftuinproject zijn:

- er komt verbinding tussen alle bewoners,
- bestaande activiteiten hebben profijt van de tuinen (Kempro atelier, Werk ad Winkel, activiteitenbeg.).

De verftuin nu. De verftuin wordt door vrijwilligers onderhouden. Elke 1^e zaterdag van de maand komen we om 10.30 uur samen. Er is koffie, thee en meestal wat lekkers want naar schoffelen, planten, zaaien en oogsten is gezelligheid ook een doel.

Mariet en Maartje beheren de app Verftuin. Hier kunnen we elkaar bereiden voor vragen, informatie en het regelen van bijeenkomsten en vergaderingen. Want er is veel te bespreken, want er zijn heel veel plannen, zoals voor een geneeskrachtige kruidentuin en een werkplaats om verf te maken. En naast de tuinen is er ook nog een voedselbos, een verhaal apart.

Aan de slag? Vraag of Maartje of Mariet je in de app zet. Of laat je naam en telefoonnummer achter bij Simone en vermeld in welke tuin(-en) je graag mee wilt werken. Er wordt dan contact met je opgenomen om eventuele vragen te beantwoorden en/of een rondleiding in te plannen.

Je kunt natuurlijk ook gewoon op de 1e zaterdag van de maand komen, vragen en/of meedoen.

NIEUWS v/d WIJKRAAD

In de afgelopen tijd hebben we flink gesleuteld aan de structuur van de wijkraad. Het is tenslotte van belang dat als je een wijkraad goed wilt laten **functioneren**, je hem eerst goed moet **organiseren**.

Die stap hebben we nu hopelijk achter de rug.

De volgende stap is **informer**.

We hebben *Veldwerk*, dat in de wijk huis aan huis verspreid wordt en ook in het dorp eenvoudig verkrijgbaar is. Daarnaast hebben we *Facebook* dat met zo'n 250 leden een flinke groep is.

Daar is nu de *Whatsapp-community* bijgekomen en hoewel nog lang niet iedereen is aangesloten, lijkt het erop dat ook dat platform z'n vruchten al afwerpt.

De community heeft als doel om mensen in de wijk elkaar te laten ontmoeten.

In de hoofdgroep 'aankondigingen' kunnen alleen beheerders een melding plaatsen, iets dat van belang is om snel aan iedereen te kunnen melden.

In de subgroepen kan per interessegebied informatie worden gedeeld. Voor die groepen kun je je aanmelden, je kiest zo zelf waarover je berichten ontvangt.

De community is overigens geen discussie-platform.

We merken dat daar mensen op afhaken. Dus wil je met iemand verder praten, doe dat dan één op één.

Dat doe je door je vinger op het bericht te houden, te kiezen voor 'meer' en vervolgens 'antwoord privé'.

Mocht je nog geen aansluiting hebben bij de community, meld je dan aan, want iedereen die in de wijk woont of werkt kan worden toegevoegd.

De beheerders die je hierbij kunnen helpen zijn:

- Paul: 06 - 29 - 523 601
- Eric: 06 - 25 - 001 046
- Simone: 06 - 83 - 524 257
- Nicole: 06 - 49 - 873 748

Tijdens de komende wijkavonden zal de focus dan ook weer op andere zaken liggen, met als doel meer verbinding in de wijk tussen oude en nieuwe bewoners.

Hiervoor zijn ook nieuwe ideeën welkom.

Waarover zouden jullie meer willen weten?

De eerstvolgende en verrassende

WIJKAVOND is op

donderdag

22 AUGUSTUS

om **19:30 uur** in de **brasserie**

Nadere info volgt binnenkort.

DODENHERDENKING '24



Op vrijdag 3 mei vond onder grote belangstelling de jaarlijkse dodenherdenking plaats op de militaire begraafplaats op Kloostervelden. Nabestaanden, wapenbroeders, veteranen, de muziekvereniging, de burgemeester en vele andere aanwezigen kwamen samen om te herdenken.

Tijdens de herdenking werd bijzondere aandacht besteed aan de kinderslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de waarde van onze hedendaagse vrijheid, het belang van het levend houden van de verhalen achter de oorlogsgraven en verzetslid Henk van Rossum, het enige oorlogsslachtoffer uit Sterksel. Daarnaast werden een getuigenverhaal en een gedicht voorgedragen.



De plechtigheid werd afgesloten met het plaatsen van witte rozen bij alle graven, een eregroet en twee minuten stilte, waarin iedereen op zijn eigen manier kon herdenken: een bijzonder moment en een eervolle afsluiting van deze waardige herdenking.



80 JAAR BEVRIJDING STERKSEL

In september en oktober van dit jaar wordt middels drie evenementen de 80-jarige bevrijding van Sterksel gevierd:

- Op **zondag 15 september** doorkruist een militaire colonne het dorp.
- Op **zondag 22 september** is er een tentoonstelling van foto's en verhalen in Dorpshuis Valentijn.
- Op **zondag 13 oktober** worden verhalen uit de oorlogsjaren verteld op verschillende locaties op Kloostervelden.

SAVE THE DATE



Oorlogstijden van Providentia

Echte verhalen uit de tijd van de tweede wereldoorlog. Bijzondere verhalen van diverse mensen die leefden of werkten op Providentia.

13 OKTOBER 2024

NADERE INFORMATIE VOLGT

DE BRIEF VAN FOKKE

VOOR SIMONEN

GROETJES VAN FOKKE 2024

JE BEN MIJN VRIEND VAN FOKKE .

HIJ DAAR BLIJ AAN HET MAKEN

DAT IS OP EEN VRIJDAG

IS HET ZWALUWSTRAAT

WELKOM BIJ DE TUIN FEEST

28 JUNI IS TUIN`

FEEST WIE KAN

DE ZWALUSTRAT DERDE

DIE MAG MEENEMEN KIJKEN

VRIENDEN VRIEDEN BIJ.

DE BUURMAN FOKKE

IS ER BIJ ZIJN

DOOR FOKKE KAN

VEEL MUTSJE TE MAKEN

VOOR KINDEREN

DIE IN DE WIJK

NIEW BOUW KOMEN

EINDE VAN DEZE BRIEF

GROETJES VAN FOKKE 2024



DUURZAAMHEID

Slakken

In onze wijk komen veel slakken voor, een logisch verschijnsel in zo'n groene wijk. Het zijn opruimers van groen en voer voor egels en mollen en ook voor veel amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders, die vooral veel kleine slakjes eten. De zangvogels eten veel slakkeneitjes.

Maar wat te doen bij een invasie van grote slakken in je tuin?

Het eenvoudigste is om planten te kiezen die de slak niet lust. Bv de akelei, de geranium, herfstanemoon, klokjesbloem, fuchsia, en google ze maar.

Slakken ruiken enorm goed en daardoor kunnen ze niet tegen bepaalde sterke geuren. Zo kun je zelf van knoflook, slaolie en scherpe peper een middel maken om ze af te schrikken. Heb je planten in potten dan kun je dit met een kwastje in een ring aanbrengen rond de planten. Dit werkt enkele weken.

Je kunt de slakken ook wegvangen. Hiervoor leg je materiaal als een plank of een plastic deksel in de tuin. De slakken verbergen zich daar iedere morgen onder. Je kunt ze dan gemakkelijker verzamelen. En wat dan? Je kunt ze los laten in het bos, aan de eenden voeren op de boerderij of in een gesloten emmer verzamelen. Dat doen we in de moestuin. De slakken gaan geleidelijk aan dood. De parasieten die ze van nature in zich dragen vermeerderen zich zodat er uiteindelijk alleen nog parasieten over zijn (en een stinkend goedje). Dit wordt maandelijks verdund met water in de moestuin gegoten. Hierdoor worden de slakken, die er nog komen, snel geïnfecteerd. Dit middel is via de handel ook te koop en is een effectieve biologische oplossing.

Nog een tip als je slakken gaat vangen en je krijgt slakkenslijm aan je handen: even wassen met zand uit je tuin, dan ben je het meeste al kwijt.

Huisjesslakken zijn niet schadelijk en zelfs een belangrijke voeding voor diverse vogels. Ook eten die voornamelijk dood plantenmateriaal.

Schadelijk voor levende planten zijn: de naaktslakken en de segrijnslak (een invasieve soort)

Heb jij een vraag of zou je aan willen sluiten bij de werkgroep? Stuur een mail naar de redactie van Veldwerk en Ton komt er bij je op terug. Goede oplossingen worden hier geplaatst, zodat iedereen er z'n voordeel mee kan doen.

WAS JE DE VORIGE KEER TE LAAT MET HET BESTELLEN VAN EEN SCHITTEREND KLOOSTERVELDEN SKYLINE T-SHIRT OF TOFFE TAS?

SPECIAAL VOOR DIE MENSEN IS ER NU EEN EXTRA KANS.

Stuur voor 5 augustus een mailbericht naar REDACTIE.VELDWERK@GMAIL.COM.

Vermeld het aantal en per shirt de maat, of het voor man, vrouw of kind is en de kleur. De tassen zijn er alleen in wit en groen.

Naast je bestelling willen we je naam en mobiele nummer weten. Via dat nummer ontvang je een tikkie en nadat betaald is, is je bestelling definitief. We laten het je weten zodra je de bestelling kunt ophalen.

Uit bundel Puntgaaf van Kees Stip

Paard

'Help, help,' zo riep een paard ontsteld dat woest naar buiten kwam gesneld uit een cafeetje te Hoboken. 'Een wesp heeft mij gemeen gestoken, en dat alleen maar omdat ik een drankje had besteld met prik.'

Schaap

Een schaap te Schagen sprong - hoe gek - de hele nacht over een hek. 'Want ziet u,' sprak het tot twee herten, 'wellicht ligt ergens in de verte door zorg en kommer zwaar gekweld een slapeloze die mij telt.'

VAN DE WIJKCOACH



Het regent (zonnestralen)

Ik zit in mijn kantoor en kijk naar de geweldige wijk; het veld, de speeltuin en de bomen. Alles begint te groeien, te bloeien en uit te vliegen. Heerlijk!

Nu ben ik van nature een positief persoon, maar ik moet bekennen dat ik de regen een beetje zat ben. Graag zou ik de zon iets vaker zien schijnen. Want de wereld is toch net een beetje mooier als de zon schijnt.

Al die regent zorgt voor ongemak, bijvoorbeeld tijdens evenementen. Zo was er op 14 t/m 17 mei de Avond4daagse van Sterksel. Het was geweldig, maar helaas was op twee dagen het weer niet al te best. Gelukkig waren er veel bikkels die ondanks de regen de routes liepen en er een geslaagd evenement van maakten, maar wandelen is toch ook net iets gezelliger als je niet verscholen bent onder een paraplu of regenjas.

Ook is er wateroverlast door de vele regenval, het zal u bijvoorbeeld niet ontgaan zijn dat het pad langs de bijenstal al enige tijd onder water staat.

Kortom; ik hoop dat de zomer geweldig wordt, met fijne dagen met volop zonnestralen. Dagen waarop iedereen lekker buiten kan zijn en samen kan komen. En dan zie ik u daar graag!

Vriendelijke groeten,
Simone Kuilder

☎ 06 - 83 - 524 257

Werkdagen zijn:
dinsdag, woensdag en
donderdag



VRIJWILLIGERSWERK



Carlijn Ceelen is telefonisch te bereiken op 06 - 83 - 524 991.

Haar werkdagen zijn maandag, dinsdagochtend en donderdag.

Wij gunnen jou de ontspanning van een heerlijke wandeling!

En als je dan toch gaat... neem je ons dan mee?

De wijk Kloostervelden wordt omringd door een prachtige omgeving. Wandelend met de wind door de haren heb je alle tijd om te genieten van het natuurschoon. Wij gunnen jou dit momentje van rust en ontspanning en bieden je de mogelijkheid om als vrijwilliger mee te wandelen met de wandelclub van Kempenhaeghe!

Elke vrijdagavond gaat de wandelclub van Kempenhaeghe met een groep bewoners op pad voor een mooie wandeling. We zijn op zoek naar vrijwilligers die graag mee lopen en een rolstoel willen duwen. We maken elke vrijdagavond van 18.30u-19.30u een mooie ronde rondom kloostervelden en sluiten vervolgens af met een kopje koffie of thee en lekkers.

Lijkt het jou leuk om wekelijks (of om de week) te genieten van een mooie wandeling op vrijdagavond van 18.30u-19.30u? Neem dan vrijblijvend contact op met ons wervingsteam!

Wil jij je graag vrijwillig inzetten, maar past deze vacature niet helemaal bij jou? Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden. We maken graag een match die aansluit op jouw talenten en mogelijkheden!

Je bent van harte welkom!

Mail: vrijwilligersvacature@kempenhaeghe.nl

Bel: 06 - 13 325 079 of 06 - 83 524 991

Zien we je snel?

Paul Verhaeg en Chantal Simar (Recruitment)
Carlijn Ceelen (Coördinator Vrijwillige Inzet)

Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend. Van vrijwilligers vragen we een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) bij de start van het vrijwilligerswerk.



MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS VAN DE WIJKBOERDERIJ BEDANKT VOOR DE SUPER GEZELLIGE VOORJAARSMARKT!!!



HARDLOOPCLINIC




Meneer van Lith, de 78-jarige enthousiaste deelnemer, leerde tijdens de hardloopclinic vooral van trainer Frans Pasmans over de techniek.

"Met hardlopen loop je iets naar voren gebogen en niet rechtop! Zo voorkom je flinke belasting op bijvoorbeeld je knieën. Dat wist ik niet!"



Samen steken we de handen uit de mouwen!

Wat betekent dit? De bewoners van Kempenhaeghe staan graag voor jullie klaar om werk uit handen te nemen.

Vogelkant:
Spechtenlaan, Kiviethof,
Zwaluwstraat, Rijgerlaan,
Appelvink, Pimpelmees,
Koolmees, Buizerdlaan,
Houtduifstraat.



Wij willen voor jullie het glas ophalen en naar de glasbak brengen. Jullie hoeven het glas alleen maar aan de straat te zetten. We willen jullie er graag op attenderen dat we gebroken glas niet mee kunnen nemen i.v.m. de veiligheid van onze bewoners.

Bomenkant:
Kloostertuin, Berkenlaan,
Sparrenlaan, Cederstraat,
Esdooornstraat, Wilgendreef, Dokter
Ruttenpark.

Worden jullie net zo enthousiast als wij? We kunnen wellicht nog meer voor elkaar betekenen!

Contact:
Linda Engelen:
engelenl@kempenhaeghe.nl
Joyce Driessen:
driessenjo@kempenhaeghe.nl

Wij komen elke eerste donderdag van de maand langs de deuren aan de vogelkant en elke derde donderdag van de maand langs de deuren aan de bomenkant van de wijk. (Juli en augustus komen we niet i.v.m. zomerperiode)



Ideeën voor werkzaamheden waar je ons ook voor kunt benaderen: Repeterende werkzaamheden uitvoeren; denk aan flyers vouwen en uidelen, (welkomst-)pakketten maken, sorteerwerk

AANPASSING: De Buizerdlaan en Houtduifstraat worden voortaan gelijk opgehaald met de bomenkant (3^e donderdag vd maand) !

ZINGEVING & ETHIEK

een kijkje in de keuken bij de geestelijk verzorgers

Linda Evers (l) en Renske van Lierop (r)

Weet ons te vinden bij vragen of suggesties. Je kunt ons bereiken via DienstGeestelijkeVerzorging@kempenhaeghe.nl
Linda werkt fulltime en Renske werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Sinds een paar maanden organiseren we een wekelijks meditatiemoment - de Adempauze - in de Kapel van Kloostervelden. Meditatie en de beoefening van mindfulness gaat over aandacht hebben voor dit moment. Het nodigt uit bewust te worden van je gedachten, gevoelens en je lichaam. En vraagt bereidheid om te kijken, met milde open aandacht. Dat kan helpen ontspannen, maar het is geen quick fix. Je hoeft er niet zen voor te zijn, noch zen door te worden. Zo kan je je ook bewust worden van emoties of gedachten die je liever niet onder ogen komt. De uitnodiging is: merk op, en ga met wijsheid en compassie om met dat wat je tegenkomt in dit moment.

Elke donderdag vanaf 12u staan de deuren van de Kapel open en is iedereen welkom om binnen te lopen. Om 12.15 beginnen we met een kort welkom, dan volgt een meditatie. We sluiten af met een kop thee. Soms is dat in stilte, kijkend naar de kaars die in het midden staat. Soms is het fijn om ervaringen te kunnen delen. Elke keer is het een bijzondere ervaring om samen met bekende en onbekende gezichten meditatie te beoefenen en stil te zijn. Wij zijn dankbaar dat we dit kunnen begeleiden. Voel je welkom om eens binnen te stappen.

Het onderstaande gedicht nodigt uit tot een adempauze, het bewust ervaren van de natuur op een zomerdag. Dit is een vertaling uit het Engels van het gedicht "The Summer Day" door Mary Oliver.

Zomerdag

Wie heeft de wereld gemaakt?
Wie heeft de zwaan en de zwarte beer gemaakt?
Wie heeft de sprinkhaan gemaakt?
Déze sprinkhaan, bedoel ik,
die zichzelf uit het gras heeft geslingerd,
die suiker uit mijn hand eet,
die haar kaken heen en weer beweegt
in plaats van op en neer?
Die rondkijkt met haar enorme en gecompliceerde ogen.
Nu heft ze haar bleke voorarmen op
en ze wast haar gezicht grondig.
En nu klapt ze haar vleugels open en zweeft ze weg...
Ik weet niet precies wat een gebed is.
Ik weet wel hoe ik moet opletten,
hoe je in het gras valt, hoe te knielen in het gras,
hoe nutteloos en gezegend te zijn,
hoe door de velden te wandelen, wat ik al de hele dag gedaan heb.
Vertel me, wat had ik dan anders moeten doen?
Sterft niet alles eindelijk,
en te vroeg?
Vertel me, wat ben je van plan te doen
met je enige wilde en kostbare leven?



Wij wensen je een mooie zomer toe!
Renske en Linda



GERARD'S INTERVIEW

Toen we vroegen wie Gerard wilde interviewen, zei hij volmondig: 'mijn persoonlijk begeleider Vera!' En enkele weken later zitten we in de woning van Gerard om Vera te interviewen.

Vera is 26 jaar en geboren en getogen in Asten. Ze houdt van paardrijden, borrelen met vrienden, wandelen en het bezoeken van festivals. Zo gaat ze vanaf haar 19de al elk jaar tijdens het Pinksterweekend met vriendinnen naar het festival 7thSunday in Erp. Vera: "het is een soort traditie geworden. Ik werk altijd met Pasen, zodat ik met Pinksteren vrij ben".

Ze vertelt dat ze een 10 jaar oudere nicht heeft die de spierziekte SMA heeft. Dit bracht haar al op jonge leeftijd in aanraking met de verzorging. Daarnaast gaf ze paardrijles aan mensen met een beperking. Tijdens haar studie HBO-V (Verpleegkunde) liep ze al stage op Sparrenlaan 4/6 en in het laatste jaar op de Berkenlaan 17/19. Na het afronden van haar studie solliciteerde ze naar de functie van persoonlijk begeleider op de Sparrenlaan 4/6. Ze vertelt dat ze hier met veel plezier werkt: 'het is een warm bad, waar je thuiskomt'.

Vera vindt het belangrijk om tijd te maken voor persoonlijke aandacht voor de mensen waar ze mee mag werken. En ze geniet van de interactie tussen de mensen. Het zijn ook nog eens leuke mensen en ze mag werken met fijne en gezellige teamgenoten.

Vera zit niet graag stil, zo blijkt. Zo doet ze momenteel de opleiding Zorg en Technologie. Ze houdt zich graag bezig met innovatieve ideeën. Zo heeft ze vanuit haar studie het concept 'de comfortroom' geïntroduceerd binnen Kempenhaeghe. Een comfortroom is (meestal) een prettig ingerichte kamer met de juiste zintuigelijke stimulering waarin patiënten/cliënten zich even rustig kunnen terugtrekken.

Het uiteindelijke doel is dat een comfortroom een positieve impact heeft op het welzijn van mensen. Vera organiseerde een Hackaton om het concept door te ontwikkelen voor bewoners van Kempenhaeghe. De comfortroom is nog altijd in ontwikkeling en hopelijk komt een dergelijke ruimte er ook daadwerkelijk. Hoe tof zou dat zijn!

Vera voelt zich op dit moment volledig op haar plek binnen de Sparrenlaan 4/6. Ze staat open voor uitdagingen die op haar pad komen. Ze zal ook altijd blijven zoeken naar diepgang in haar werk. Het werken met mensen maakt haar toch wel het meest gelukkig!



INZAMELINGSACTIE VOOR DE OEKRAÏENSE OORLOGS-SLACHTOFFERS

De Mariahoeve in Leende zoekt nog:

- fietsen,
- speelgoed (kleine kinderen) en spellen (oudere kinderen),
- puzzels,
- voetballen / basketballen,
- speltafels.



Heeft u nog bruikbare materialen en wilt u deze schenken t.b.v. de Oekraïense oorlogsslachtoffers? Lever deze dan vóór 19 juli in op Wilgendreef 16 Sterksel.

Niet voor een gesloten deur? Bel of app dan van tevoren even op 06-37433582.

KINDEREN HEBBEN DE TOEKOMST



Hoe vind je het om op Kloostervelden te wonen?

Fijn! Omdat ik vlakbij de speeltuin ben en ik woon heel mooi.

en daarom hebben we weer met een kind gepraat over zijn gedachten en ideeën. Laat het ons allen inspireren!

Hoe heet je en hoe oud ben je?

Ik heet Thijs en ik ben 9 jaar.

Waar zit je op school?

Ik zit op de Talentoren in groep 5. Vooral de gymles vind ik heel erg leuk vanwege de activiteiten die we daar in doen, allerlei spelletjes enzo.

Wat zijn je hobby's?

Mijn hobby's zijn voetballen en karten. Daar heb ik laatst een presentatie over gegeven op school. Rechts is gassen en links is remmen. Het gaat best hard, dat ligt aan de kart. Soms is het binnen en soms is het buiten, dat verschilt per plek. Je doet het met kinderen samen en je kan inhalen en zo een plek naar boven gaan, maar soms doe je ook wie de snelste ronde rijdt. Meestal zit je alleen in een karretje, maar soms is het een duokart, dan zit je naast elkaar.

Voetballen doe ik op Sterksel, met kinderen van school maar ook met kinderen die in Heeze op school zitten. Ik train altijd op woensdag. Ik zit nu in JO9 en als ik straks in JO10 zit ga ik 2x per week trainen. JO betekent Jeugd Onder. Er zitten ook 2 meisjes in ons team, maar die zijn niet zo goed als de jongens, want die zitten altijd maar te kletsen. Met voetballen zijn jongens serieuzer dan meisjes. Bij turnen en in de les op school zijn de meisjes serieuzer.

Stel je zou iets mogen veranderen aan de wijk, wat zou je dan willen doen?

Dan zou ik wel graag meer toestellen willen bij de speeltuin en ook meer voor grotere kinderen.

Ben je fan van iets of iemand?

PSV!!!!!!!

Weet je wat toekomst is en heb je daar een wens voor?

Ik wil later heel graag profvoetballer worden. Ik weet nog niet zeker of ik dan spits wil worden of keeper. Allebei is leuk, maar ik vind scoren leuk, dus misschien toch spits. Maar ik ga misschien ook een keeperstraining doen. Dus ik weet het nog niet zeker. Liefst bij PSV natuurlijk.

Heb je ook een wens voor de toekomst voor Nederland of voor de wereld?

Ik zou wel graag willen dat Nederland wat groter zou worden, want het is maar een klein land en als die mensen uit het buitenland allemaal naar ons land komen dan is daar te weinig plaats voor. Want die komen dan bijvoorbeeld uit de oorlog en dan komen ze hier en dan moeten ze buiten op straat wonen en dat is echt heel erg. Ik wil graag dat ze ook gewoon in een flat ofzo kunnen wonen. Dat weet ik allemaal van het NOS Jeugdjournaal. Dus daarom moet Nederland groter worden.

Ja én ik wil een Intertoys in de wijk want Heeze is veel te ver weg...

Aan de wandel | de antwoorden



Aan de wandel | de nieuwe foto's

Wanneer je een wandeling maakt door onze wijk, zijn er talloze routes en paadjes om te verkennen. Elke keer dat je eropuit gaat, is er wel iets nieuws te ontdekken, maar ook veel vertrouwde plekken die je herkent. Kun jij raden welke plekken we deze keer hebben bezocht tijdens onze wandeling?



EEN BIJZONDERE HOBBY

Maarten Kok, kranen en drummen



Het is een zonnige zondag in mei. Op het terras van De Broeders heb ik afgesproken met Maarten Kok, die verzot is op kranen en drummen. Na een telefoontje komt hij aangelopen. Kennissen vroegen hem nog even wat tips bij het verhuizen. Verhuizen, nog een onderwerp waar ik meer over wil weten.

Van op de kraan naar knap staaltje puzzelwerk

Maarten: “Als kind had ik een passie voor grote machines. Ik bouwde van Lego allerlei voertuigen. Maar ook op straat ging ik graag kijken naar machines. Zo waren er een keer wegwerkzaamheden vlakbij een flat bij mij in de buurt. Thuis vroeg ik dan of ik mocht gaan kijken. Uren kon ik kijken naar hoe machines aan het werk waren. En als ik niet op tijd terug was, wisten ze precies waar ze moesten zoeken. Vrij recent ben ik gaan kijken bij de fietsbrug ter hoogte van Eindhoven Airport. Mega interessant hoe ze daar de gehele brug voor het fietspad over de snelweg omhoog tilden en op hun plaats legden. Ik heb de hele nacht foto’s staan maken.

Van die passie voor kranen kon ik later mijn beroep maken als kraanmachinist. Momenteel werk ik als verhuizer en til ik de inboedel met een meubellift. Om al die spullen mee te krijgen in de verhuishagen, vraagt het soms best wel wat puzzelwerk.”

Liefhebber van Liebherr

“Thuis heb ik in mijn hobbykamer een grote kraan staan van 2,5 meter hoog. Die kraan bestaat uit allerlei kleine metalen onderdelen. Met hele kleine schroefjes heb ik na de verhuizing alles weer in elkaar gezet. Want voor de verhuizing naar Kloostervelden heb ik hem eerst uit elkaar moeten halen. Het duurde ongeveer 14 uur om de hele kraan weer op te bouwen. En dat doe ik niet in één keer, hoor. Soms verlies ik mijn geduld en dan stop ik ermee voor die dag. Maar ik vind het erg leuk om me in de techniek van een kraan te verdiepen. Oh, en ik ben een groot fan van het merk Liebherr, haha. De kraan is van het merk Liebherr. En zo nu en dan komt er weer wat nieuws in de collectie dat ik wil hebben.

Toen ik voor mijn nieuwe woning een koelkast moest uitzoeken, moest en zou dat een Liebherr-koelkast zijn, haha. Een aantal jaar terug heb ik het logo van Liebherr getekend en er een achteruitsticker van gemaakt voor op mijn lila Micra.

Toeter even als je me ziet rijden!”



Dan terug naar het drummen

“Als christen ben ik actief binnen een Baptistengemeente in Eindhoven. Bij die gemeenschap begeleidt elke zondag een band de dienst. Via-via ben ik als drummer lid geworden van een van de twee aangesloten bands.

Dat drummen heb ik mezelf aangeleerd door mee te spelen met muziek. Zet bij mij geen bladmuziek voor mijn neus, want ik kan het niet lezen. Maar zet een groepje muzikanten om mij heen of zet muziek aan, en ik weet het juiste ritme te vinden. Dat gevoel voor ritme zit bij mij in de familie, zo zingt bijvoorbeeld mijn vader en speelt mijn broer op hoog niveau piano. Thuis heb ik een elektrisch drumstel waar ik regelmatig achter zit. Het liefst speel ik mee met metalmuziek. Voor de snelle bas die in dat type muziek zit, is het ideaal om een dubbele bas te hebben. Die heb ik al in huis en ik ben nu aan het leren hoe ik hier mee om kan gaan.”



HOE BEN JE HIER BELAND?

m.m.v. Loet en Monica



Loet en Monica zijn kersverse inwoners van Kloostervelden. En ook heel enthousiaste inwoners van onze wijk. Op de dag van de verhuizing in het voorjaar van 2024 hadden ze hun Kloostervelden t-shirts al aan. Reden temeer voor een nadere kennismaking.

Loet en Monica ontmoetten elkaar op de Grafische School in Eindhoven. Loet heeft zijn hele jeugd in Valkenswaard gewoond en Monica heeft in haar jonge jaren een aantal internationale verhuizingen meegemaakt. Haar vader en moeder wonen in Duitsland als haar moeder voor de bevalling naar Nederland gaat, zodat ze haar moeder (oma van Monica) dichtbij heeft in deze spannende tijd. Na 2 weken gaat ze terug naar Duitsland, maar als Monica 3 jaar oud is, verhuizen ze naar Veghel in Nederland. Vier jaar later emigreert het gezin naar Canada. Het lukt niet om daar een goed bestaan op te bouwen en het gezin keert terug naar Duitsland. Ze wonen eerst in bij oma en daarna in een eigen woning. Als Monica 10 jaar is en inmiddels 2 zusjes heeft, verhuizen ze naar het Brabantse Boekel.

Vanaf haar dertiende jaar vertrekt ze elke morgen om 7.00 uur met de bus van Boekel naar de Grafische School in Eindhoven, een uur heen en ook weer een uur terug. De eerste keer rijden haar ouders achter de bus aan om er zeker van te zijn dat ze bij de juiste halte uitstapt.

In het eerste schooljaar zoenen Loet en Monica al een keer op een schoolkamp in Oostende, maar gaan vervolgens ieder hun eigen weg.

Rond hun achttiende jaar krijgen ze dan toch een relatie tijdens de Grafische vervolgopleiding R.T.O. en dit jaar vieren ze hun 40-jarig huwelijksjubileum.

De reden dat Loet en Monica nu in de Spechtenlaan wonen, is dat hun zoon Jasper 2 jaar eerder verhuisd is

naar een Kempenhaeghe woning aan de Appelvinkstraat. De organisatie waar Jasper eerst fijn woonde, transformeerde naar een andere managementvorm. Door deze wijziging ging de kwaliteit van de zorg snel achteruit en hadden Jasper, Loet en Monica hierdoor veel stress.

Ze gaan op zoek naar een andere goede woonplek voor hun zoon en kijken bij diverse instellingen. De vrijwilligster die veel tijd met Jasper doorbrengt en ook met het gezin op vakantie gaat, brengt Kloostervelden onder hun aandacht. Bij Kempenhaeghe op Kloostervelden wonen mensen met epilepsie en omdat Jasper meervoudig beperkt is en ook epilepsie heeft, kan hij hier terecht.

Monica aarzelt, maar Loet is vastberaden in zijn keuze voor Kempenhaeghe. Monica zegt: "Wat ben ik blij dat Loet heeft doorgezet".

Ze woonden hiervoor tientallen jaren in Eindhoven en hadden bij hun woning een rolstoelvriendelijke aanbouw voor Jasper gerealiseerd. Hier had hij zijn eigen slaapkamer, badkamer en plek om te kunnen relaxen met o.a. zijn Wii.

Loet en Monica spreken met elkaar af dat ze een jaar lang zullen afwachten hoe Jasper het bij Kempenhaeghe vindt, voordat ze dichterbij een woning gaan zoeken.

Gelukkig heeft Jasper het naar zijn zin en zien Loet en Monica dat het team van Kempenhaeghe betrokken en professioneel is. Loet zegt: "Schrijf dit er maar in: Alle complimenten voor het team. We zeggen dat ook regelmatig tegen de medewerkers zelf". Monica vult aan: "We zijn ook weleens kritisch, maar de medewerkers begrijpen dat en zeggen ook: Blijf kritisch, want Jasper kan het zelf niet duidelijk maken. Het is heel fijn dat alles bespreekbaar is en dat er iets gedaan wordt met de punten die we aandragen."

Monica werkt sinds kort bij De Broeders en vindt dat best spannend en vooral heel leuk. Ze is ook lid geworden van de breiclub die samenkomt in Dorpshuis Valentijn.

Loet is beroepsfotograaf en gecertificeerd drone vlieger. Zijn passie voor zijn vak blijkt uit zijn verhalen en



de schitterende foto's die hij laat zien. In de keuken hangt een prachtige foto van een blauw verlicht Eindhoven.

“Een foto van een uniek moment”, vertelt Loet. Tijdens de Corona pandemie kon Glow niet plaatsvinden en werd Eindhoven blauw aangelicht.

Loet en Monica komen beide uit een creatieve familie. Monica's zus, Marjorie Specht illustreert o.a. kinderboeken en heeft naar een schets van Loet de verhuiskaart van zowel Jasper als de verhuiskaart van Loet en Monica gemaakt. Deze zijn zo leuk, dat we de illustraties op beide kaarten graag met jullie delen, zie afbeeldingen hiernaast.

Nu ze dichtbij Jasper wonen, kunnen ze spontaan even op bezoek gaan. Loet vliegt graag samen met Jasper op het grasveld aan het Ruttenpark of ze gaan samen met de radiografisch bestuurbare auto rijden op de parkeerplaats bij het klooster. Quality time en ... de stress is verdwenen.



NIET ZWAAN MAAR SLAG-KLEEF-AAN



Wist je dat er een nieuwe soort is ontdekt bij ons in de wijk? Een dier, waarvan nooit bekend was dat hij hier in Europa leefde! Het is een echte Niet-zwaan-maar-slag-kleef-aan-slag. Voor het eerste gezien op 28 mei laat in de ochtend in het gras. Het is een soort die leeft op lucht en liefde en die absoluut ongevaarlijk is.

Deze soort wordt alsmaar groter, naarmate hij vriendelijke aandacht krijgt. Eentje die gevoed kan worden door alle bewoners van Kloostervelden. Hij groeit wanneer mensen een steen aan laten sluiten en hij wordt vooral erg blij van mooi versierde stenen. Het maakt niet uit waar de stenen vandaan komen. Als ze maar met veel respect behandeld worden.

De slang heeft een sterk verbindend karakter, waardoor hij echt bij ons in de wijk past.

Eline, van Werk aan de Winkel, heeft al het werk gedaan om de slang hier te kunnen laten zijn. De stenen vond ze op haar wandelingen door de wijk.

Het eerste stukje slang heeft zijn thuis gevonden op het

grote veld, tegenover Werk aan de Winkel, langs het pad waar Eline graag wandelt in haar pauzes.

HELP JIJ OOK MEE OM DE KLOOSTERVELDEN-SLAG TE LATEN GROEIEN? VERSIER EEN STEEN OF ZET ER EEN MOOIE BOODSCHAP OP EN LEG HEM ACHTER DE LAATSTE STEEN DIE ER AL LIGT.





KINDER

Word search grid:

b c b d z k a m p e r e n a u f t
 s a p o e o z a n d k a s t e e l
 a y r a y e m t b v a k a n t i e
 n s n b r s o e e v g o g i z q n
 d z d o e a c e r m m w d p w v i
 a a w k i c s o n u a t e y e k c
 l z o e o a u o s t r a n d m p o
 e k o t m m i e l a r o w m b e w
 n a x n d m s o f t i j s z r t a
 e e z o n n e b r i l e s o o f t
 n e z i b e s n f y i z t o e n e
 r h w p a r b u g o y y i c k t r
 z e e d a r r e x m b i k i n i
 b p d b p a h t a u o o q f o j
 b a d l a k e n e n e q c r j f s
 s d m j k t o m r u d y o g f m p

badlaken parasol
 badpak pet
 barbecue sandalen
 bikini softijs
 kamperen strand

vakantie
 waterijs
 zandkasteel
 zee
 zomer

zon
 zonnebrand
 zonnebril
 zwembroek
 zwemmen

 Een kip zit sip op stok. Een andere kip komt naast haar zitten en zegt: "Vertel maar wat je dwarszit. Bij mij kun je je ei kwijt."

 +  = 30

 +  = 20

 +  = 8

 +  ×  = ?



 Een oude man komt bij de dokter en zegt: "Dokter, mijn been doet al een paar weken pijn." "Dat komt door de leeftijd," zegt de dokter. "Dat kan niet," antwoordt de man, "want mijn andere been doet geen pijn en dat is net zo oud."

Wat wordt natter als het meer droogt?
 theedoek
 Een



PAGINA



Het begint met een 't', er zit 't' in en eindigt met een 't'. Wat is dit? een theepot

Hoe ver kan een hond het bos inrennen? De hond rent de bos weer uit. Daarna rent Tot de helft.

Oplossing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



Er liggen 10 appels op tafel en je pakt er 2 weg. Hoeveel heb je er dan? 2... Als je er 2 pakt heb je er



Er zitten twee mannen in de rechtszaal. Zegt de linker: "Ik ben de rechter".

OP PAD MET RONALD

In deze rubriek laat Kempenhaeghe bewoner en redactielid van de wijkkrant, Ronald van Dijk, ons zien wat hij zoal doet buiten de deur van zijn appartement.

In het voorjaar en de zomer blijven de biljartkeus van de Kempenhaeghe bewoners op dinsdagavond in de koffertjes. Bij droog weer wordt er dan gezellig een potje pitpat gespeeld op de baan achter de zaal van De Broeders.

Zoals vaak in dit voorjaar regent het deze avond flink en gaat de pitpat activiteit niet door, maar gelukkig verzint Jolanda van Vrije Tijd iets anders. De zaal van De Broeders is beschikbaar en daar zit iedereen lekker aan de koffie en thee als ik om 18.30 uur binnenkom. De groep vrijwilligers die in het najaar en de winter helpen bij de biljart avonden, maken ook de pitpat avonden mogelijk. Ronalds moeder en stiefvader zijn er altijd bij.

Christa is vandaag jarig en mag in het midden van de zaal zitten. Iedereen doet mee met het lied 'Lang zal ze leven' dat vrijwilliger Gerard inzet en de handen worden warm geklapt.

Als ook het tweede kopje koffie of thee leeg is, legt Jolanda uit dat er vanavond gesjoeld en gebiljart kan worden. Door de regen is de opkomst niet groot en dat heeft als voordeel dat de regels wat lossier zijn.



Iedereen mag lekker rondlopen en bij de tafels staan om aan te moedigen en de puntentelling in de gaten te houden.

Ronald gaat sjoelen en neemt het op tegen de fanatieke Morrie. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Na 2 rondjes sjoelen, gaat Ronald biljarten. Na een derde beurt met sjoelen, vindt Ronald het mooi geweest. Morrie gaat nog even door met haar tas aan de arm en haar jas al aan.

Er wordt wat nagepraat terwijl sommige Kempenhaeghe bewoners die in een buitenhuis wonen, wachten op de taxi. Ronald helpt vrijwilliger Jan met opruimen van een biljarttafel. Leuk om te zien dat de vrijwilligers en bewoners elkaar over en weer een beetje plagen en daar allemaal lol om hebben.

MEDEWERKERS KEMPENHAEGHE AAN HET WOORD

Behalve dat Kloostervelden een levendige woonwijk is, is het natuurlijk ook de werkplek van vele medewerkers van Kempenhaeghe. Benieuwd wie zij zijn en hoe zij hun werk en de wijk beleven? In deze rubriek kom je erachter!

Deze keer is het woord aan **Wilke van Hout**, werkzaam als agogisch regiebegeleider op Berkenlaan 17-19.

Wilke, 31 jaar oud en woonachtig in Eindhoven, geniet van warme vakanties, tijd doorbrengen met vrienden en familie, en motorrijden. Daarnaast maakt ze regelmatig, met veel liefde, tijd vrij om op haar drie kleine nichtjes te passen.

Op aanraden van haar moeder, die destijds als laborante bij Kempenhaeghe werkte, begon Wilke zo'n 12 jaar geleden met vakantiewerk bij Kempenhaeghe.

Vervolgens heeft ze er stage gelopen en als oproepkracht gewerkt tijdens haar studie sociaal pedagogische hulpverlening (social work). Na haar studie keerde ze eerst terug als woonbegeleider, werd toen persoonlijk begeleider en groeide uiteindelijk door naar haar huidige functie als agogisch regiebegeleider.

Je zult Wilke regelmatig met een groep Bewoners door de wijk zien wandelen; ze zorgt met haar team namelijk voor hun dagelijkse persoonlijke begeleiding. Dit omvat het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid, en ervoor zorgen dat zowel de dagelijkse routines als de uitjes van de bewoners zo goed mogelijk verlopen.

De persoonlijke begeleiding is verdeeld over verschillende diensten, dus je kunt Wilke en haar collega's van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in onze wijk tegenkomen. Als regiebegeleider doet Wilke daarnaast ook het overkoepelende werk van haar afdeling, werkt ze aan de teamontwikkeling en werkt ze samen met het management.

En terwijl ze voornamelijk op Berkenlaan 17-19 te vinden is, is ze ook bezig met individueel casemanagement, valt ze regelmatig in op andere afdelingen in de wijk en is ze actief geweest bij de BHV en de meerzorgcommissie van Kempenhaeghe.



Natuurlijk is er in de bijna twaalf jaar dat Wilke hier rondloopt wel veel veranderd, want onze wijk in de huidige vorm bestond toen nog niet. Zo werkte ze in het begin in een paviljoen ter hoogte van de huizen op de Spechtenlaan. Ook dat beviel goed, maar de nieuwe gebouwen van Kempenhaeghe zijn voor de bewoners zeker een verbetering.

Benieuwd hoe die zijn opgebouwd? Alle afdelingen zijn anders, maar bij de groep van Wilke wonen er acht cliënten op de begane grond in een eigen appartement of kamer, met daarnaast een logeerkamer voor crisisgevallen, een gezamenlijke huiskamer en met de dagbesteding op de eerste verdieping, waar dan ook intensief mee wordt samengewerkt.

Ook alle andere huizen in de nieuwe wijk hebben volgens Wilke gezorgd voor veel meer levendigheid en gezelligheid. Van honden die uitgelaten worden tot spelende kinderen, alles is nu 'lekker normaal'. Al die nieuwe interacties en situaties op straat zorgen er wel voor dat Wilke en haar collega's soms extra moeten opletten en anticiperen, maar dat is het wat haar betreft dubbel en dwars waard. Ze probeert met haar groep juist ook mee te doen aan alle extra activiteiten die in de wijk georganiseerd worden.

Het leukste aan het werk vindt Wilke de combinatie van verschillende uitdagende factoren van haar doelgroep,

waardoor je elke dag met creatieve oplossingen moet komen. Daarnaast werkt ze het allerliefst 'out of the box' met de bewoners; ze bedenkt graag zoveel mogelijk om hun normale dagpatroon een beetje te doorbreken en zo hun leefwereld te verbreden. Op die manier is elke dag in onze wijk weer anders en voelt Wilke zich helemaal thuis in haar werk hier.

Wij zijn in ieder geval dankbaar dat ze ons een kijkje in haar wereld wilde geven!

Zit jouw hoofd vol met super goede ideeën voor nieuwe klussen voor de bewoners van de

Berkenlaan?

Laat het Linda weten! Stuur een e-mail naar EngelenL@kempenhaeghe.nl.

WIE IS Teun Heldens?

Sinds 1 februari hebben we een nieuwe burgemeester voor onze gemeente. Nieuwsgierig als we zijn hebben we op 21 juni met hem afgesproken bij De Broeders om hem een flinke lijst voor te leggen met zeer uiteenlopende vragen uit de wijk. Het werd een héél serieus maar vooral ook erg gezellig gesprek.

Hoe word je burgemeester?

Gewoon solliciteren, je moet tussen de 18 en de 70 zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben en je moet passen in het profiel dat de gemeenteraad samen met de inwoners heeft opgesteld. Ik heb een redelijk voor de hand liggende achtergrond in de politiek. Maar er zijn ook burgemeesters die uit het bedrijfsleven komen en die na een tijdje gemeenteraadslid te zijn geweest, de smaak te pakken kregen. Je hoeft dus niet van adel te zijn of een specifieke opleiding of werkervaring te hebben, alles is mogelijk. Heb je een droom of zie je een kans? Schrijf gewoon een brief.

Hoe bevalt het nu na bijna een half jaar?

Ik heb er nog geen spijt van haha, nee serieus het bevalt me heel goed. Het was druk, maar druk is niet erg

PERSONALIA

Naam:	Teun Heldens
Geboren:	20 maart 1993 in Meijel
Woonplaats:	Sterksel
Verkering:	nee
Hobby's:	reizen, klussen in en om het huis en aan computers sleutelen
Lievelingskleur:	oranje (koningsgezind)
-spelletje:	30 seconds
-eten:	sushi
-vakantie/-land:	cruises / Spanje en Mexico
-vak op school:	maatschappijleer en management & organisatie
-sport:	kijken: volleybal, doen: wandelen door de natuur (hiken) of hardlopen
-boek:	De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey
-cd / -muziek:	van Mart Hoogkamer tot André Hazes en van Frank Sinatra tot André Rieu
-drankje:	rode wijn (met mate, want ik moet in dit ambt bijna altijd scherp zijn)
Heel goed in:	in het stellen van de juiste en de relevante vragen, aanvoelen van sfeer
Hekel aan:	gezeur, fietsen door de regen
Bang voor:	bij sommige mensen in de auto zitten
Geluksgetal:	als er maar een € voor staat hahaha
Guilty pleasure:	In de auto Hollandse hits luisteren en héééél hard meezingen



als er een goede balans is van dingen die bij het ambt horen. Het is niet erg om 60 uur per week te werken, als je er energie voor terug krijgt. Het voelt niet allemaal als werk, heel veel taken zijn gewoon erg leuk.

Is het makkelijker, moeilijker of anders dan je dacht?

Ik merk dat ik een vrij aardig beeld had van het werk en dat het een mooi vak is, dat ook heel zwaar kan zijn. Dat klopt allemaal en ik geniet van de uitdaging, het is echt geen saaie gemeente!

Heb je iemand waar je mee kunt sparren?

Burgemeesters hebben onderling veel contact o.a. om elkaar te vragen hoe je met bepaalde situaties om kan gaan, we delen lief en leed. Het is nooit een schande om om hulp te vragen. Voor niemand. Of gewoon even elkaars verhaal aanhoren.

Zeker als nieuwe burgemeester is dat heeeeel fijn!

Waar woonde je vroeger?

Ik heb altijd in Meijel gewoond.

Hoe is het om voor deze baan te moeten verhuizen?

Dat is het grootste offer dat ik heb moeten maken. Ik mis het soms, gelukkig heb ik weinig tijd om daar over na te denken. Ik heb er zelf een huis gebouwd, 7 jaar terug, met het idee om er een tijd te blijven wonen. Ik woonde er erg mooi en ik heb elke steen aange- raakt, elk stopcontact zelf aangelegd. Ja, dat moest ik te koop zetten en dat was wel even lastig. Maar daar moet je niet over zeuren, het hoort erbij en ik sta er 100% achter dat ik moet wonen in de gemeente waar ik burgemeester ben.

Tja, ik heb mijn hele leven in Meijel gewoond en ge- werkt. Ik ken daar bijna iedereen, ik laat veel historie achter.

Heb je zelf het huis uitgekozen of hoeft een burgemees- ter niks te doen? Wel zelf sjouwen? Mag je zelf de kleu- ren op de muur uitkiezen?

Vroeger had een burgemeester een ambtswoning en dat is nu niet meer zo. Je moet binnen een jaar een huis hebben gevonden. Een burgemeester krijgt een verhuisvergoeding. Er wordt goed voor ons gezorgd, maar het is niet meer zoals vroeger en dat is oké. En ja, ik heb alle keuzes zelf gemaakt. Ik zag een prach- tig huis te koop staan op Sterksel en op dag 12 heb ik dat gekocht. Ik heb echt geluk gehad!

Kun jij iets betekenen in het behoud van De Spar?

De gemeente kan De Spar niet subsidiëren, dat doen we ook niet bij andere supermarkten, maar in mijn am- bassadeursfunctie als burgemeester kan ik iedereen oproepen om daar regelmatig boodschappen te gaan doen, ik kom er zelf ook iedere week. Vanuit de gemeente kijken we naar kansen en we den- ken mee over oplossingen.

Heb je al vrienden gemaakt (bij 'n club) op Sterksel?

Ik heb heel veel mensen ontmoet inmiddels, ik probeer bij zoveel mogelijk evenementen te zijn.

Ik zit niet bij een club en ik weet ook niet of ik dat ga doen, mijn agenda is nog veel te vol en als ik bij een club ga, wil ik daar Teun en niet de burgemeester zijn.

Is de burgemeestersketting heel zwaar?

Ja! Het is een keten, niet een ketting. Een ketting is voor 'heund' haha. Hij is van puur zilver (dat staat zo in de wet) en komt uit 1965. Hij weegt ongeveer 1,5 kg, hij is echt zwaar. Je voelt het goed als je hem een avond om hebt gehad. Het went wel. Er zit een klein kettinkje aan vast, zodat hij beter op de nek valt.

Schrijf je al die mooie persoonlijke toespraken zelf?

Bijna altijd. Geheim: de helft van de speeches schrijf ik niet eens. Het zijn wel mijn woorden. Ik heb geleerd om speeches te geven vanuit een paar steekwoorden. Ik ben dyslectisch en kan dus slecht voorlezen. Lezen en schrijven gaat prima, maar als je niet goed kunt voorlezen ontwikkel je andere kwaliteiten, zoals de sfeer in het publiek voelen en goed luisteren naar wat er vooraf al gezegd is. Dan voel ik waar ik op aan kan sluiten. Als je een speech een week van te voren schrijft, dan kun je soms de plank behoorlijk misslaan. De speech bij de Dodenherdenking kwam deels van het kabinet en daar heb ik zelf wat dingen aan toegevoegd, die ik mooi of belangrijk vond om te vertellen.

Hoeveel wethouders zijn er en moeten die allemaal naar jou luisteren?

Hahaha. We hebben drie wethouders en we hebben allemaal een zelfde stem. Wij zijn met z'n vieren samen het dagelijks bestuur van de gemeente en er is geen gezagsverhouding. Ze hoeven niet naar mij te luisteren en ik niet naar hen, maar het is wel heel fijn als we naar elkaar luisteren.

Hoe lang denk je deze baan vol te gaan houden?

Zo lang als het leuk is! Ik mag tot 70 jaar, maar ik weet niet of ik dat ook echt ga doen.

Welke taken heb je zoal?

Heel veel verschillende taken. Ik ben vaak voorzitter in de gemeente. Ik bewaak de openbare orde en veiligheid en ik neem beslissingen bij calamiteiten. Ik vertegenwoordig de gemeente bij officiële gelegenheden en ik ben verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en regels. Daarnaast bezoek ik jongeren die 18 jaar worden, geslaagde eindexamenkandidaten, diamanten bruidsparen etc. etc én ik mag met de startvlag zwaaien bij de Classic Rally Heeze.

Wat vind je lekker als ontbijt?

Een broodje met zalm en avocado.

Ben je beroemd?

Wat is beroemd?

In deze gemeente kan ik niet meer ongezien over straat. Het is wel even wennen maar het hoort erbij. Het blijft raar. Ik ben een keer op vakantie iemand tegengekomen die tegen me zei: 'ik heb je in de krant zien staan'. Ja, hoe dan??

Heb je altijd lange werkdagen? Weet dat je altijd even koffie mag komen drinken bij Werk aan de Winkel?

Bij ons is het koffietijd van 10:30 tot 11:00 uur en van 14:30 tot 15:00 uur.

Owww, dat is leuk! Ja ik weet nu dat ik koffie mag komen drinken en dat zal ik nog wel eens een keertje gaan doen. Ja, het zijn lange dagen, dus koffie, lekker.

Ga je op de fiets naar je werk?

Als het niet regent ;-)

Wat moeten we doen met de graffiti? Kan de gemeente helpen? We hebben verschillende meldingen gedaan, maar daar hebben we niets op terug gehoord.

Op privéterrein moet je het melden en via de verzekering regelen dat het wordt schoongemaakt, maar op bebording van de gemeente, melden bij de gemeente. Blijven doen! Liefst met foto's.

Lust je spruitjes? Moet je zelf koken? Kun je dat goed? Wat bijvoorbeeld en wat vind je echt heel erg vies?

Ja lust ik. Ik kook zelf en voor een alleenstaande man kan ik prima koken. Ik maak graag stampotten, makkelijk dus, het is ook leuk om eens bijv Mexicaans te koken. Lastig is wel dat ik intolerant ben voor lactose en fructose én ik mag geen uien eten. Daar word ik ziek van, dat is heel beperkend. Geen frikandel speciaal dus, zo jammer want dat is zo lekker! Oh zo lekker.

Hoe verdeel jij je tijd over de vier kernen?

Ik probeer altijd de balans te houden. Uitnodigingen komen elke week binnen en ik probeer het eerlijk te verdelen. Als ik in een week bijv al 3 keer in Heeze ben geweest en er komt dan een verzoek uit Sterksel, dan krijgt dat voorrang. Ik kijk niet naar het aantal inwoners per kern. Eerlijk verdelen, ook bij terugkerende dingen als Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht.

Wat is jouw persoonlijke toegevoegde waarde als burgemeester? Wat doe jij anders dan anderen?

Ik denk dat ik vanwege mijn leeftijd makkelijk een brug kan slaan tussen verschillende leeftijden. Ik breng bezoeken aan mensen in alle levensfasen, soms alleen soms met een wethouder. Echt heel leuk.

Als jij de staatsloterij wint, wat ga je dan doen?

Dan zou ik graag een eigen vliegtuigje willen kopen.

Hoe komt het dat jij Spaans spreekt?

Toen ik 11 jaar was is mijn vader vertrokken naar Mexico voor zijn werk en ik ging daar heel vaak op bezoek. En toen ik het al redelijk sprak heb ik nog een cursus gevolgd, waardoor het Spaans nu naast Engels mijn tweede taal is. Heel handig!

Heb of wil je een huisdier en wat dan?

Ik had 8 kippen, maar die heb ik ter adoptie afgestaan toen ik moest verhuizen. Ze hebben een fijn thuis gevonden, gelukkig, want ik ben echt te vaak van huis.

Heb je een goede en/of wijze raad voor onze lezers?

Blijf lief voor elkaar, dat is zo belangrijk!

THERAPIE IN BEELD

Snoezelen

Op de Appelvinkstraat op Kloostervelden is een snoezelruimte ingericht. Maar wat houdt snoezelen precies in? En wat kan ermee bereikt worden?

Ik ga het ontdekken op de Appelvinkstraat nr. 9.



Na een heel hartelijk welkom door Miranda en Jacqueline krijg ik al snel uitgelegd dat snoezelen geen therapievorm is. Er wordt geen behandeling met duidelijk begin- en eindpunt vastgesteld en de bewoner zal door het snoezelen niet genezen. Het is een plek om te kunnen ontspannen/

ontprikkelen of voor sommigen juist een plek om extra prikkels tot zich te nemen.

Jacqueline vertelt mij dat bij binnenkomst in de ruimte met een bewoner de overgangen klein gehouden worden. Relaxmuziek gaat zachtjes aan en het licht wordt langzaam gedempt. Ze starten altijd met dezelfde muziek. Dit zorgt bij de bewoner voor herkenbaarheid zodat hij/zij weet wat hij/zij kan verwachten. De begeleiding kijkt altijd wat een bewoner nodig heeft op dat moment en past hierop de omgeving aan door bijvoorbeeld te kiezen voor minimale lampjes, een bepaalde plek te kiezen in de ruimte of juist wat meer prikkels toe te voegen.

Kempenhaeghe heeft meerdere snoezelruimtes voor haar bewoners.



Als we de snoezelruimte betreden zie ik dubbelbuizen, spiegels, lichtjes op de muur en een 'snoezelei'. Dit is een grote stoel bekleed met schapenwol die zachtjes op en neer gaat, waarin de bewoner heerlijk kan zitten. Ook zijn er lichtsluizen en een sterrenhemel. Een lamp met bewegende vloeistof wordt op de muur geprojecteerd. Verder is er een groot waterbed waarop je de muziek kunt voelen en beter kunt horen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van een geur diffuser, deze geuren kunnen op een ontspannen manier de zintuigen prikkelen.



In de ruimte hangt een tillift om bewoners uit de rolstoel op het bed te leggen en weer terug in de stoel te zetten.



Omdat ze op de Appelvinkstraat werken met ernstig meer-voudig beperkten (EMB) wordt er goed naar de mimiek van de persoon gekeken.



De deelnemer kan niet altijd vertellen wat hij/zij voelt of ervaart en iedere bewoner heeft zijn eigen voorkeuren van wat hij/zij fijn vindt.

Aan de mimiek kan de begeleiding zien of het oké is. Door goed te kijken kun je vaak zien wat iemand nodig heeft.



Snoezelen is een neologisme (samentrekking) van de woorden snuffelen en doezelen. Snuffelen is vooral gericht op basale zintuigelijke waarnemingen als beleving van licht, geluid, geur, smaak en tast.

Bij doezelen ligt de nadruk op het rustige, aangename, ontspannende karakter van de activiteit.

Andere benamingen voor snoezelen zijn: zintuig-activering, gevoelsactiviteit, primaire activering of sensomotorische stimulatie.

Snoezelen vindt haar oorsprong in de gehandicaptenzorg; bij mensen met een verstandelijke beperking. Al snel verspreidde de therapie zich ook naar andere

LAURA'S ZOMERRUBRIEK

Vakantie op Kloostervelden

Als redactie vragen we ons weleens af: waarom zou je ver weg op vakantie gaan als het wonen op Kloostervelden zo heerlijk is? We delen graag een aantal activiteiten die al op onze agenda staan, of die jouw zomer fantastisch zullen maken.

1. Genieten in je eigen tuin

Onze tuinen zijn onze oases van rust. Zet een zwembadje op voor de kinderen, pak een goed boek en geniet alleen of met anderen in je tuin.

Ook leuk: spotten van fluitende vogels in je tuin en lekker rommelen bij de planten en bloemen in je tuin.



2. Fietstocht door het bos

We trekken er graag op uit met de fiets. Vooral op warme dagen is het heerlijk verkoelend onder de bomen. Volg de fietsknooppunten voor een ontspannen tocht en geniet onderweg van de mooie plekjes. Als je knooppunt 61 ziet, dan weet je het: je bent bijna weer thuis.

Tip: Gebruik de fietsknooppuntenplanner van de ANWB om een tocht uit te stippelen en nodig anderen uit om mee te gaan. Net zo gezellig!

3. Fiets 's avonds even naar Heeze voor een ijsje



De lekkerste Italiaanse schepijsjes haal je ongeveer 5 km verderop bij IJssalon & Chocolaterie Bellissimo in Heeze. In een hoorntje of bakje, met of zonder nootjes/discodip.

doelgroepen zoals bejaarden, mensen met dementie, mensen met autisme, mensen met zintuiglijke beperkingen (bijv. slecht zienden) en kleuters.

Het doel van deze therapie is ontspanning, het bevorderen van prettige gevoelens, contact bevorderen of juist het verminderen van onprettige gevoelens zoals angst, stress of boosheid. De zintuiglijke prikkels hebben een positief effect op de stemming van de patiënt. Het zorgt voor minder agitatie en depressieve gevoelens.

4. BBQ'en

De lange, zwoele zomeravonden zijn ideaal om samen met vrienden en familie te barbecueën.

Tip: Ben jij een echte BBQ-master? Chefkok Julius Jaspers geeft tips in zijn boek: BBQ Master.

Bonustip: Haal het vlees bij een lokale boerderijwinkel zoals bij Boer Arie in Heeze.

Jouw tip of activiteit

We hebben hier een aantal activiteiten genoemd, maar er zijn talloze andere die we vast zijn vergeten. Daarom zijn we benieuwd naar jouw plannen!

Deel ze met ons door bijvoorbeeld een foto of tip te delen in de WhatsApp community-groep activiteiten.

Maak er een heerlijke zomer van!



We snoezelen allemaal regelmatig en onbewust. Genieten van de warmte van de zon op onze huid, van de wind in ons gezicht, van rustige muziek, van een warm bad na een zware dag.

Onbewust gebruiken we zintuiglijke prikkels om ons te ontspannen en te genieten.





Whoepwhoepwhoep

door Jacqueline Rietveld

Het is een minder mooie eerste pinksterochtend maar heerlijk weer om te wandelen. Ik loop vaak alleen, al gaat mijn mobiel altijd mee om plaatjes te schieten. Ik ben vooral dol op kleurrijke bloemen. Die vliegen of rennen niet weg, wat vogels en dieren wel doen. Nu ben ik vooral geobsedeerd door het vingerhoedskruid, dat voluit bloeit in wit en echt alle tinten roze. Als de zon schijnt, is het hommelfeest in de vingerhoedjes. Ik kan er naar blijven kijken.



Ik loop op de Ten Brakeweg net de camping voorbij. Ik schiet rechts het pad in met links weiland en rechts bos. De koeien zijn net buiten. Ze bewegen speels, springerig en trekken met hun tong moeiteloos het gras aan flarden. Gras in overvloed, het reikt tot aan hun uiers. Twee koeien pauzeren de maaltijd om vrijwillig aan mijn hand te likken. Knap dat ze soepeltjes het prikkeldraad mijden; ze weten echt wel wat ze doen.



En dan opeens hoor ik een apart vogelgeluid in de verte. Sinds een week of twee gebruik ik een app om vogelgeluiden te herkennen. Ik zet de app aan en doe bijna een dansje in de lucht: het is de HOP! De app zegt dat hij zeldzaam is. Ik heb hem dan ook nog nooit gezien in Nederland. Maar ik heb hem nu wel gehoord. Ik tintel van blijdschap. Ik weet al heel lang hoe deze vogel eruit ziet. Hij is gestreept en valt vooral op door zijn grote kuif en lange snavel.

Ik denk dat het een Elektro-vogel is. Huh, wat is dat nou weer? Elektro was een van mijn favoriete spelletjes als kind. Je had kaarten met allerlei onderwerpen: vlaggen, verkeersborden, bloemen, vogels, dieren. Je had een draadje met een metalen groene pin en een met een gele pin. De ene pin zette je op de kaart met het woord 'hop' en de andere op de kaart met de afbeelding. Als je het goed had (en de batterij was niet leeg), dan ging er een lampje branden. En als je het niet wist, probeerde je meerdere afbeeldingen net zolang tot je het goed had. En natuurlijk onthouden voor de volgende keer. Ik wilde graag alles weten én ook nog eens in een keer goed. Ja, zo'n meisje was ik.....



En volgens mij ken ik de hop uit die tijd. Minstens 56 jaar geleden. Vandaag hoorde ik hem voor het eerst dankzij de techniek van nu: vogelgeluiden-apps. Hij heeft zo'n specifiek geluid dat ik dat nooit meer ga vergeten. Ik maak er "whoepwhoepwhoep" van. Ik word daar intens blij van en net als de koeien een beetje springerig. De eerste Kloostervelders die ik tegenkom, moeten het meteen weten: IK HEB EEN HOP GEHOORD! En dat 'gewoon' nabij mijn huis op Kloostervelden. Het blijde gevoel blijft de hele dag duren. Zo simpel kan geluk zijn!

Wijkcoach ontvangt mailtje van een K'hge-bewoner

Er poepen honden op de groenstrook tussen pad en weg op de Sparrenlaan. Ik heb het zien gebeuren en de mensen waren wat assertief zo te zien, dus durfde ik er niets van te zeggen maar maak me er wel druk over. Hoe pakken we dit aan?

Beste hondenbezitters,
Willen jullie er **alsjeblieft** de poep van jullie honden opruimen? We hebben er meermaals aandacht aan besteed in Veldwerk, maar blijkbaar hebben we niet iedereen bereikt. (als jij poep wel opruimt, dan bedoelen we jou dus niet)



Echt, er was echt zon in mei op Kloostervelden ☺

Heb jij ook iets dat je hier onder de aandacht zou willen brengen? Mail ons: redactie.veldwerk@gmail.com



- CREATIEF VERBINDEN 2024 -



Wat een plezier om met prachtig mooi weer je hobby in je vooruin te laten zien en erover te vertellen aan een ieder die lekker langs komt wandelen.



Lieve mensen!
 ipv op deze mooie voorleesstoel ...
 lig waagdel ik door mijn thuis met een vroerde rug Geert Boer Boris of Boudier Plonjan... wel
 Veel plezier!



Leuk, inspirerend, fijn om te zien dat er zoveel creativiteit op kleutersvelden terug te vinden is!



Wij vonden het een hele leuke en vooral interessante dag met vele gepassioneerde mensen. Als nieuwe bewoners van de wijk een prettige manier van kennismaken met de buurtbewoners.

TENTOONSTELLING **BEZIELD** | SARAH LINDE, JET VAN ZIJL EN FRANK VAN DEN DUNGEN BIJ **GALERIE KEMPRO**

ZONDAG 2 JUNI T/M ZONDAG 21 JULI 2024

Kempro is meer dan een galerie die met kunst aan de weg timmert. Want Kempro is niet alleen een geweldige tentoonstellingsruimte bij kunstenaars in binnen- en buitenland. Kempro biedt als atelier ook ruimte aan het eigen talent uit Kempenhaeghe. Binnen het atelier van Kempro worden deze in hun creatieve ontwikkeling begeleid door diverse vakspecialisten op het gebied van keramiek, tekenen, schilderen, grafiek, beeldhouwen en papier(kunst). Betrokkenheid bij hun vak én bij het proces van de deelnemers is het gemeenschappelijk kenmerk van deze specialisten. In de nieuwe expositie 'beziel'd, is deze betrokkenheid de rode draad die loopt door de beelden, gedichten, grafiek en tekeningen die geëxposeerd worden.

Maar er zijn meer lijnen. De drie kunstenaars die deze zomer exposeren zijn als vader, moeder en dochter bloedverwanten. De ouders wonen in Sterksel. Hun dochter werkt op Kempro als vakspecialist tekenen en grafiek. Ze zijn alle drie stuk voor stuk eigenwijs. Dus ze hebben elk hun eigenheid. Maar ze hebben als kunstenaar ook gemeenschappelijke kenmerken. De essentie is dat ze hun werk niet vooraf bedenken. Ze worden door iets geraakt. Dan gaan ze aan de slag. Vervolgens ontstaat er iets. Er komt iets uit hun handen, waar ze soms zelf van staan te kijken. Als dat werk niet uitstraalt, wat er van binnen gloeide, dan verdwijnt het weer. En als dat wel het geval is, wordt vakkundig gezocht naar de vorm die daar het best bij past. En het werk is pas geslaagd, als het bij u ook iets raakt.

Sarah Linde studeerde beeldende kunst met specialisatie tekenen en fotografie aan AKV St. Joost te 's-Hertogenbosch, net als haar moeder. Haar tekeningen staan in het teken van 'mens zijn' vanuit haar eigen perspectief. Ze werkt vanuit een belevingswereld vol gevoelens, gedachten, dromen in wisselwerking met de natuur, dieren en mensen. Ze heeft veel vraagtekens, waar ze geen pasklaar antwoord op heeft. Maar door te tekenen kan ze mogelijkheden aftasten en verkennen. Ze werkt graag met houtskool, pastel, potlood en Siberisch krijt op papier, zowel op groot als op klein formaat.

Voor het kleinere werk maakt ze steeds vaker gebruik van grafische technieken, zoals etsen, droge naald, silligrafie, cyanotype en soms een zeefdruk. Kijk voor meer informatie op: www.sarahlinde.nl.

Jet van Zijl volgde de opleiding Monumentaal aan de Kunstacademie St. Joost in 's-Hertogenbosch en daarna Beeldhouwen aan de Academie in Turnhout. "Op de eerste academie leerde ik alles over kunst en kunstbeschouwing. Maar ik wilde meer. In België moest ik opnieuw beginnen en leerde ik het echte handwerk. Later ontdekte ik dat die Bossche academische kennis mij vooral in de weg zat. Ik kwam er achter dat ik mijn sterkste werk maakte als ik een beeld rechtstreeks onder mijn handen liet groeien, zonder te schetsen of erbij na te denken. Mijn werk wordt gevoed door een energetische stroom van hart naar handen." Kijk voor meer informatie op: www.jetvanzijl.nl.

Frank van den Dungen heeft Leonardo da Vinci als lichtend voorbeeld. Veelzijdig en vindingrijk. Hij is al levenslang geboeid door de essenties achter ons denken en doen. Nu eens dichterlijk zoekend, dan weer scherp analyserend of creatief stellend. Een levenslange ontdekkingsreis naar het gedachtengoed onder ons wereldbeeld. Zo maakt hij ook – meestal kleine – gedichten bij de beelden van Jet. Ondertitels als handreiking naar de lading. Een weerspiegeling in woorden. Een sfeerbeschrijving van de inhoud van een beeld. Hij noemt ze 'quinten'. Vijfregelige gedichtjes die u als kijker een andere ingang bieden naar de essentie van een beeld. Kijk voor meer informatie op: www.duvinci.nl.



GALERIE KEMPRO
VAN 2 JUNI T/M 21 JULI 2024
BEZIELD | SARAH LINDE, JET VAN ZIJL EN FRANK VAN DEN DUNGEN

Beelden, tekeningen en gedichten

ATLIER GALLERY KEMPRO
BEZOENADRES: Dr. Rutgersplek 10, 6029 TK, Sterksel
OPENINGSTIJDEN GALERIE: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00, zaterdag van 13:00 tot 17:00
PARKEREN: Laan van Provinciale 3, vóór de parkingplaats Sterksel
CONTACT: E-mail: info@kempro.nl, Telefoon: 040 227 81 21
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: www.kempro.nl

KEMPRO

De normale openingstijden van Kempro zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur en op zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Maar let op: van maandag 29 juli t/m vrijdag 9 augustus heeft Kempro 'zomersluiting'. In deze twee weken is de galerie alleen geopend op zondagen.

KUNSTBEOEFENAAR IN DE KIJKER: *Christiaan Ploum*

In deze rubriek nemen we je mee in de kleurrijke wereld van de kunstbeoefenaars van Atelier Galerie Kempro. Maak in deze editie kennis met Christiaan Ploum, die in het atelier van Kempro bekendstaat als de GVR (Grote Vriendelijke Reus). Christiaan is pentekenaar.



Wat vind je zo leuk aan kunst maken?

Christiaan: "Ik vind kunst maken fijn omdat het me rust geeft. Toen ik ontdekte dat ik vanwege mijn epilepsie geen architect kon worden, ben ik begonnen met tekenen. Het helpt me om mijn gevoelens te uiten, zelfs al vind ik dat soms moeilijk. Als mensen mijn werk mooi vinden, geeft me dat een goed gevoel over mezelf."



Hoe ga je te werk, wie zijn je inspiratiebronnen?

"Ik begin altijd met één simpele lijn en van daaruit bouw ik verder."

Architecten zoals Antoni Gaudí inspireren me. In het begin kopieerde ik vooral bestaande gebouwen, maar nu voeg ik mijn eigen ideeën toe aan mijn tekeningen."

Wat typeert jouw werk?

"Mijn werk is vooral futuristisch en abstract. Ik teken vaak gebouwen met slechts twee kleuren of in zwart-wit. Mijn tekeningen ontstaan spontaan en komen voort uit mijn eigen fantasie. Ondanks mijn epilepsie blijf ik mijn kunst maken: het geeft me zelfvertrouwen en een gevoel van stabiliteit."



Hangt er binnenkort 'n echte Christiaan Ploum bij jou aan de muur? Bekijk op de webshop van Atelier Galerie Kempro zijn creaties, waar je ook de mogelijkheid hebt om zijn werk aan te kopen of te lenen.

www.kempro.nl/webshop

De volgende tentoonstelling die wij organiseren is er eentje door Kempenhaeghe-medewerkers, aangezien het atelier van Kempro dit jaar 30 jaar bestaat.

Dit jaar bestaat het atelier van Kempro 30 jaar (en de galerie 22 jaar) en dat gaan we deze zomer uiteraard vieren!

Het wordt niet alleen ons feestje, maar ook dat van jou. We gaan verschillende activiteiten rondom ons jubileum opzetten omdat we ontzettend trots zijn op wat we in deze 30 jaar al allemaal hebben bereikt, hebben laten zien en wat we nog allemaal gaan doen. Ons eerste cadeautje wat we gaan uitdelen is onze galerie. We stellen onze galerie, onze muren ter beschikking aan onze collega's!

Regelmatig ontvangen we creatieve collega's in onze galerie die zelf ook (semi)professioneel schilderen, beeldhouwen, fotograferen met keramiek werken of op een andere manier een kunstvorm beoefenen. Nu hebben we al deze aanvragen verzameld en gaan hier een heuse Kempenhaeghe-tentoonstelling van maken die de creativiteit en de veelzijdigheid van zeven Kempenhaeghe medewerkers laat zien.

Deze tentoonstelling zal feestelijk worden geopend op woensdag 14 augustus (onder voorbehoud) van 14.00 tot 15.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.



OP DE KOFFIE BIJ TIM

van De Broeders

Wat is de relatie tussen De Broeders en Kempenhaeghe?

De Broeders is de “huiskamer” voor bewoners en personeel van Kempenhaeghe én voor alle Nieuwe Buren. Het is een BV die hangt onder Kempenhaeghe, die ook de belangrijkste afnemer en bestaansreden is van alle services die De Broeders biedt. Zonder Kempenhaeghe geen Broeders. Naast de brasserie wordt het lunchrestaurant (voor personeel en cliënten, maar iedereen is welkom), feesten en partijen, de verzorging van bijeenkomsten in het klooster, de kapel en de Zaligheid geboden. Alles bij elkaar zijn we 7 dagen per week open.

Wat bedoel je precies met huiskamer?

Een plek waar alle bewoners van Kloostervelden en hun familie en vrienden elkaar kunnen ontmoeten. De wijkavond is een leuk voorbeeld. Uiteraard zijn ook alle andere mensen die graag onze brasserie bezoeken van harte welkom.

Huiskamer zijn is ons streven, maar wordt beïnvloed door een hoop factoren. Personeelstekort is de belangrijkste. Als er nu een bus voor zou staan met goed personeel, dan zouden we openingstijden, de kaart en activiteiten flink uit kunnen breiden. Na Covid is er veel veranderd. Veel mensen uit de horeca zijn iets anders (moeten) gaan doen, ook hebben veel vakmensen ervaren hoe het is om meer thuis te kunnen zijn. Zij zijn hun kwaliteiten op een andere manier gaan inzetten. Gelukkig hebben we op dit moment voldoende personeel om meer open te kunnen gaan.

Zou je iets meer willen vertellen over de Broedersmuntjes? Dat is niet voor iedereen duidelijk namelijk.

Dat klopt, dat geldt zowel voor bezoekers als voor personeel. We moeten daar ook intern meer aandacht aan besteden. Je kunt de muntjes bij ons kopen en gebruiken tijdens bijv een wijkavond of een wijkactiviteit. Je krijgt dan een betere prijs voor je drankjes. We gaan in de toekomst duidelijker communiceren en beter leren van de momenten waar het niet ideaal is verlopen.

Hoe kwam jij in de horeca terecht?

Ik koos op de Hotelschool in Tilburg voor de richting van Horecamanagement, omdat mijn hart ligt om servicegericht en dienstbaar te werken.

Wat vind je daar zo leuk aan en hoe breng je je hart in je werk?

Ik geniet ervan om mensen een fijn en kwalitatief eten te kunnen bieden, om met aandacht contact te leggen met gasten, ze zich thuis te laten voelen en in de watten te leggen. Ik vind het mooi om personeel hierin te zien bewegen en ontwikkelen. Ik kan niet precies uitleggen hoe ik dat doe, het gaat vanzelf.

Op welke doelgroep richt je je het meest?

Dat is divers; wij leveren uiteraard veel (de meeste)

diensten aan Kempenhaeghe. Maar ook onze brasseriegasten en de gasten die bij ons feestjes en partijen organiseren, zijn heel erg belangrijk voor ons. Bij mooi weer krijgen we heel veel fietsers.

Het is fijn om in zo'n diverse organisatie te mogen werken; de wisselwerking tussen bewoners van Kempenhaeghe, personeel en vrijwilligers én met de gasten van buitenaf maakt het werk bijzonder.

Hoe zou je het afgelopen jaar typeren?

Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor ons, zowel op personeelsvlak als op cijfermatig vlak.

Kun je je voorstellen dat dit voor onze lezers best vreemd overkomt? De brasserie is zo vaak gesloten.

Ja, ik snap dat mensen dat denken. En ja, dat is jammer, maar het is een onderdeel van al onze taken, zoals hiervoor uitgelegd. We zijn blij dat we nu voldoende personeel hebben om de openingstijden al iets uit te kunnen breiden en om een nieuwe, uitgebreidere, kaart te presenteren (zie debroeders.com). Het succes op personeelsvlak zit 'm er voor ons in dat we hebben kunnen doen wat binnen de mogelijkheden lag. Soms loopt zelfs dat niet altijd gesmeerd. Dan is bijvoorbeeld het inschatten van het aantal bezoekers heel lastig, zoals bij de wijkavond of bij het koffiemoment na de Dodenherdenking. Je hebt geen flauw idee hoeveel mensen gaan komen en iedereen komt tegelijk binnen. Dat is echt even aanpoten en mensen moeten dan ook ooit even wachten.

Open zijn zoals voor corona, dat zit er nog niet in. Daarvoor is er echt nog te weinig personeel en zijn er binnen de horeca in het algemeen te veel vacatures, ook op plekken die aantrekkelijker zijn, zoals bijvoorbeeld op de Markt in Eindhoven. En daarbij, tijdens de coronacrisis zaten heel veel mensen thuis en daardoor zijn mensen veel meer gaan voelen hoe belangrijk privé-tijd voor hen is. Daar lopen we ook enorm tegenaan.

Zouden vrijwilligers bij wijkactiviteiten misschien mee kunnen helpen? Hoe sta je daar tegenover?

Dat klinkt hartstikke leuk, maar het is op het gebied van verzekering en vergunning ingewikkeld. Er moet dan voor één specifiek moment een contract komen. Dat lijkt wat flauw, maar dat is zeker niet de bedoeling.

Wat zijn de plannen voor dit jaar?

Op woensdag en donderdag blijven we tot 17:00 uur open. Op vrijdagavond, zaterdag en zondagavond sluit de keuken in principe om 19:00 uur, maar als je vooraf reserveert en aangeeft dat je bijvoorbeeld om 19:30 uur zou willen komen eten, dan kan dat gewoon. We gaan weer samenwerken met Social Deal en we zijn bezig met een actie voor de lezers van Veldwerk. Daarover zo spoedig mogelijk meer. Dus ja, veel aandacht voor de lunch. Hopelijk brengt de uitbreiding van dinermogelijkheden meer gasten (terug).

DOPPEN SPAREN VOOR HET GOEDE DOEL



Stichting D-Dog is erg blij met alle doppen die voor het goede doel gespaard worden.

Ten eerste halen we hiermee plastic uit de natuur dat hergebruikt wordt. Er worden o.a. bloempotten skateboards pallets en meubels van gemaakt.

Ten tweede leveren de doppen geld op voor het goede doel. In heel Nederland worden door zeer veel vrijwilligers plastic doppen gespaard die worden ingeleverd bij een van de 1000 inzamelpunten, van daaruit komen ze uiteindelijk bij de 10 depots.

De verwerkers komen de doppen bij de depots ophalen en betalen daarvoor aan stichting D-Dog, Stichting Oogappeltjes en Stichting Noord-Nederland.

Het is en blijft afval dus daar zijn de prijzen ook naar maar ondanks dat halen we landelijk jaarlijks ongeveer € 50.000, = op. Stichting D-Dog financiert projecten hiervan.

In 2022 hebben we € 12.000, = aan de KNGF betaald voor nieuwe rubberen matten in de honden-transport auto's en 200 Kongen (speelbal). In 2023 hebben we € 15.000, = aan de KNGF betaald voor een nieuwe

honden-weegschaal, bedden, manden en blinden-oefen-hond. En € 3900, = betaald aan stichting Hulphond voor de Therapiehonden.

Ook in 2024 kunnen we mooie projecten van KNGF en Hulphond financieren.

Wij zijn erg blij met alle hulp die al deze vrijwilligers belangeloos doen voor de actie voor de geleidehonden. Dit zijn niet alleen blindengeleidehonden maar ook hulphonden voor ADL, Autisme, Epilepsie en therapie helpen we hiermee.

[Meer info over de doppen vind je op onze site: www.stichtingD-Dog.nl](http://www.stichtingD-Dog.nl)

Namens de honden in opleiding dank voor het sparen van de doppen.



10 VRAGEN AAN GERARD

Redactielid Gerard wil graag een tuinfeest gaan organiseren voor de bewoners van zijn afdeling. We stelden hem hier een paar vragen over.

- 1. Je vertelde laatst dat je een tuinfeest wil gaan organiseren bij jouw woning. Hoe kwam je op dat idee?**
Ik kwam op het idee toen we het festival hadden op Berkenlaan 15.
- 2. Wat lijkt je het leukste aan een tuinfeest?**
De gezelligheid.
- 3. Voor wie is het feest bedoeld?**
Voor de bewoners van Sparrenlaan 4-6.
- 4. Wat moet er op een tuinfeest aanwezig zijn?**
Gezellige muziek, alcoholvrij drinken en lekkere hapjes om te eten.
- 5. Ga je om hulp van anderen vragen?**
Ja, aan de begeleiding.
- 6. Heb je al nagedacht over de uitnodigingen?**
Nee, ik ben er niet mee bezig geweest omdat het erg koud en vies weer was. En we hebben nog geen tuin.
- 7. Hoe ga je het eten regelen, wat heb je daar voor nodig? Ga je zelf koken?**
Het lijkt me leuk om op dagbesteding de hapjes te maken in plaats van eten te koken. Dan ga ik samen met begeleiding naar de winkel.
- 8. Heb je een idee over de muziek en wat heb je dan in gedachten?**
Ja, ik heb wel een idee. Zomerse muziek. Lijkt me leuk om dan zelf te draaien.
- 9. Ga je de burens informeren? En nodig je hen ook uit of wil je ze alleen laten weten dat er tijdens het feest meer geluid en geuren rond jullie woning zijn?**
Ja, ik ga ze wel informeren. Maar niet uitnodigen, ik wil het feest geven voor de afdeling.
- 10. Wanneer vind jij het een geslaagd feest (achteraf) en heb je tips voor buurtbewoners over het organiseren van een tuinfeest?**
Als het rustig en gezellig is geweest. Dan is het voor mij geslaagd. Dus zonder ruzie en dergelijke.

Informatiebijeenkomst over HANDLEZEN

Opnieuw organiseert Ton Domen, bij voldoende belangstelling, een informatiebijeenkomst over het handlezen.

Wat handlezen is:

Het is 'n methode waarbij de karaktereigenschappen, de natuurlijke aanleg en de levensloop van iemand wordt geïnterpreteerd, aan de hand van lijnen, vormen en kenmerken van de hand.



Ton Domen:

Volgde een tweejarige cursus over handlezen en is nu gestart met 'n vervolg. In (personeels-)werk en vrije tijd heeft Ton veel ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen.

Met het handlezen is Ton sterk beïnvloed door Julius Spier, bekend uit de geschriften van Etty Hillesum.

De informatiebijeenkomst:

- Wat lezen we in onze handen?
- Wat is de procedure als Ton je handen leest?

Als het je aanspreekt en je wilt deel nemen aan de informatiebijeenkomst: laat het me weten.

In overleg plannen we de datum.

Zwaluwstraat 15 - 6029 TV - Sterksel
handlezen.tondomen@outlook.com



Je bent welkom en handlezen doen we samen!

WIE KENT HEM/HAAR?

Wie kent de persoon die deze graffiti overal in de buurt achterlaat?

Wij zijn op zoek naar degene die deze tag op heel veel verschillende plekken in en rond onze wijk/gemeente heeft achtergelaten.

Wat is de achterliggende gedachte? Is het om te laten zien waar hij/zij geweest is of zit er een boodschap achter? Hoe gaat hij/zij te werk en hoe wordt plaats en kleur gekozen? Genoeg vragen voor een diepte interview, maar dan moeten we wel weten wie het is. Heeft iemand enig idee hoe we met deze persoon in contact kunnen komen?

Mail het ons via redactie.veldwerk@gmail.com.





WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN IS

Wanneer je op Sterksel komt wonen, word je vrij snel duidelijk gemaakt dat je zorgt dat je in het pinksterweekend thuis bent, omdat er dan kermis is in het dorp. Vaste prik is kermiskienen op 2^e Pinksterdag. Mijn achterbuurvrouw ging en ik ging met haar mee. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik vroeger, volslagen onterecht, wat neer keek op dit spelletje. Je bent overgeleverd aan geluk en jouw persoonlijke inbreng doet er niet toe. Wat is daar nou leuk aan?

Ik was een beetje zenuwachtig, die eerste keer. Zou ik durven roepen als ik iets zou winnen? Ik kende nog bijna niemand in de tent en ik wist totaal niet wat me te wachten stond. Laat staan dat ik het verschil tussen bingo en kienen kende.

Ondanks dat het spelverloop vergelijkbaar is en je speelt om rijtjes en volle kaarten, is het misschien goed om hier nu even uit te leggen dat het zeker niet hetzelfde is.



Kienen is een heel oud spel en komt oorspronkelijk uit China, zo heb ik op internet gelezen. Men denkt zelfs dat de bouw van de Chinese muur betaald is door het organiseren van kien-avonden. Bingo gaat ook al een tijdje mee, dat wordt al sinds de 16^{de} eeuw gespeeld in Italië als variant op lottospellen.

Bij het kienen wordt een kaart met negen kolommen gebruikt, waarbij iedere kolom getallen uit een tiental bevat, de eerste kolom alles onder de 10, de tweede alles tussen 11 en 20 enzovoort. Uiteraard onderverdeeld en op iedere kaart anders. De kaarten worden hergebruikt, omgeroepen cijfers worden afgedekt met een doorzichtige fiche. Wanneer een ronde af is gelopen worden de

fiches van de kaart gehaald en kan er opnieuw gespeeld worden.

Voor bingo koop je kaarten waarop 24 getallen tussen de 1 en de 75 staan. De cijfers die worden omgeroepen worden afgestreept en de echte professionals gebruiken hiervoor een heuse bingo-stempelstift.

Na afloop kun je je kaartjes meenemen of weggooien. De keuze is aan jou.



Wanneer de tijd bekend is gemaakt voor de Sterkselse kermisbingo, wat vanwege de klank vermoed ik, kermiskienen wordt genoemd, begint het inmiddels bij mij al te borrelen. Sinds die eerste keer hebben we een vast clubje met een groepsapp. Kaarten kopen we op het allerlaatste moment bij De Spar. Vervolgens is het zaak een goede tafel te veroveren, dus je moet er echt op tijd bij zijn. Daarna moeten er bonnen komen en ondertussen loopt de tent langzaam vol. De houten vloer in de tent beweegt bij iedere persoon die eroverheen loopt. De geur van bier van de vorige avond komt boven. Het geluid van schuivende stoelen, gezellig geklets en het rondbrengen van koffie en thee wordt langzaam oorverdovend. De spanning stijgt.

Iets te laat, wat natuurlijk voor extra opwinding zorgt, worden de eerste nummers bekend gemaakt. Het is dan nog een beetje rumoerig in de tent. Gedoe met pennen die het niet doen, lekkende stiften, roerende theelepeltjes. Prins carnaval is de 'kienmaster' en ondanks dat hij het spel zelf nog nooit heeft gespeeld komt hij er na een tijdje ook helemaal in. Nu de kaartjes langzaam meer kruizen of cirkels krijgen, wordt het stiller. Daar dwars doorheen komt die eerste hartstochtelijke kreet! 'JA!!!', roept degene met de eerste bingo. Je moet natuurlijk 'bingo' roepen, maar 'ja' en 'kien' worden ook geaccepteerd. Ze wordt bij naam genoemd, want bijna iedereen kent elkaar. Enthousiast en onder luid applaus loopt ze naar voren voor de controle en het uitzoeken van de prijs. Belangrijk zo'n controle. Dat blijkt wel wanneer iemand een foute bingo heeft. Vooraf is gezegd dat je dan de hele tent een rondje moet geven. Gelukkig kan ze het afkopen door een liedje te zingen. Iets daarvoor is iemand zijn verjaardag bezongen en dat doen we gewoon nog een keer, met z'n allen.

Tussen alle fanatiek gespeelde rondes door, worden we getrakteerd op groentesoep en worstenbroodjes. Buiten komt de zon door. Binnen giert gezamenlijkheid door de tent. Voor iedere winnaar wordt geklapt en de stemming is optimaal. Van alle leeftijden (de oudste is over de 90 jaar) en uit alle hoeken van het dorp, en van daarbuiten, zijn mensen gekomen. Iedereen is gelijk.

Bezeten wordt er gestreept, bestempeld en omcirkeld. Prijzen vliegen ons om de oren. Tegoedbonnen, bloeiende planten, gevulde boodschappentassen, ga zo maar door. Voor volle kaarten krijg je een grotere prijs en bij meerdere winnaars wordt er geloot wie het eerste mag kiezen.

En dan, wanneer je er echt helemaal in zit, je opgaat in de getallen en verwoed hoopt op een prijs, dan is opeens de laatste ronde daar. Na enig overleg worden er spontaan nog wat prijzen toegevoegd, waardoor er nóg een laatste ronde wordt gespeeld, maar daarna is het echt voorbij. Volgend jaar weer?

OF?

Of gaan we proberen een kienclub op te zetten bij ons op het dorp?

Iedereen die vóór is mag zijn hand opsteken én een berichtje sturen naar redactie.veldwerk@gmail.com.



ACTIVITEITEN KALENDER



Activiteiten van Kempenhaeghe:
www.kempenhaeghe-epilepsiewoonzorg.nl/agenda

Cultuur in de buurt:

Sterksel: dorpshuisvalentijn.nl

Heeze: tperron.nl

Leende: deschammert.nl

Maarheeze: de-smeltkroes.nl

Valkenswaard: hofnar.nl,

Someren: deruchte.nl



2 juni t/m 21 juli > Kempro (blz 26)

Tentoonstelling BEZIELD

14 augustus van 14:00 tot 15:00 uur > Kempro (blz 27)

Opening tentoonstelling door Kempenhaeghe medewerkers
(datum onder voorbehoud)



22 augustus (donderdag!) > Wijkavond (blz 4)

Vanaf 19:30 uur, we laten je nog weten waar het is,
het programma voor de avond is verrassend anders.

Voor ALLE burenen!



14 september > Herfstviering

Om 14:00 uur in de kapel.



15 september > 80 jaar bevrijding Sterksel (blz 6)

Een militaire colonne doorkruist het dorp.

Nadere informatie volgt.



22 september > 80 jaar bevrijding Sterksel (blz 6)

Tentoonstelling van foto's en verhalen in Dorpshuis Valentijn.

Nadere informatie volgt.



13 oktober > Oorlogstijden op Providentia (blz 6)

Verhalen uit de oorlogsjaren worden verteld
op verschillende locaties op Kloostervelden.

Nadere informatie volgt.



22 oktober > Broodje ethiek

Van 12:00 tot 13:00 uur in zaal Broeder Dominicus
in het klooster. Een laagdrempelige ontmoeting rondom ethiek.



26 nov / 28 nov > Ethiekmiddag / Café Ethiek

Van 15:00 tot 17:00 uur

een themamiddag / laagdrempelige ontmoeting
in het kader van de Week van de Reflectie.

