

ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE



HEILIGE NICASIUS

Locatie

Sterksel



parochieblad 2015, nr. 2

Van de redactie

In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat ons parochieblad er anders gaat uitzien sinds de fusie per 1 januari 2015. Het is, zoals de titel het uitdrukt, een parochieblad. D.w.z. dat het zich wil richten tot de geloofsgemeenschap, zoals vele verenigingen hun eigen clubblad hebben en hun leden hierin willen informeren.

Het parochieblad wil derhalve allerlei berichten en wetenswaardigheden die met de kerk en de parochie te maken hebben, bekend maken. Het blad wil de mensen die zich bij de kerk betrokken voelen informeren en inspireren. Het wil het **wij-gevoel** benadrukken én inhoud geven. Wij als geloofsgemeenschap hebben een blijde en bevrijdende boodschap, de boodschap van Jezus van Nazareth. Die willen we uitdragen en bekend maken, opdat de mensen in vrede en in respect met elkaar kunnen samenleven. Het gaat uiteindelijk om het geluk van ieder mens.

Concreet betekent het dat het parochieblad niet meer huis aan huis wordt verspreid. Maar hoe dan wel ? Hoe kunnen de parochianen en geïnteresseerden het parochieblad ontvangen en lezen?

1. De kerkgangers kunnen het blad achter in de kerk meenemen.
2. U kunt het blad ook digitaal ontvangen. Wilt u dan uw e-mailadres opgeven aan het parochiesecretariaat in Leende?
(= parochie.leende@gmail.com) Wij zorgen voor de verzending.
3. U kunt het parochieblad ook lezen op de website van Sterksel. Als u de website intypt: **sterksel.nu > ons dorp > kerk**

De redactieraad streeft ernaar om in de toekomst vaste rubrieken in het parochieblad te laten verschijnen, zoals

- * In de kijker : een parochiële werkgroep wordt voorgesteld
- * Nieuws uit de parochie;
- * Ter inspiratie: een bezinnende tekst;
- * Kerkberichten, enz., enz.
- * Uw reacties: opmerkingen, suggesties, bijdrage, enz.

Voorwoord

Tijdens de vormselvoorbereiding wordt gesproken over Jezus van Nazaret. Wie Hij is, welke boodschap Hij heeft en wat Hij voor ons betekent. Natuurlijk komt dan ook zijn lijden en sterven ter sprake. Dat gedenken we op Goede Vrijdag.

Ieder jaar opnieuw krijg ik de vraag te horen: waarom noemt u dat **Goede Vrijdag**? Het is toch een zwarte vrijdag, omdat ze Jezus aan het kruis hebben genageld. Hij is als misdadiger opgehangen!! Hoe kun je dan van Goede Vrijdag spreken? Het is toch een droevige vrijdag!



Natuurlijk is het een droevige vrijdag. Maar het is meer. Als gelovige mensen vertrouwen wij op Jezus' boodschap dat er leven is na de dood. Goede Vrijdag en Pasen horen immers samen. God heeft Jezus door die dood heengehaald en Hem binnen laten komen in dat nieuwe en eeuwige leven. Jezus is niet dood, maar Hij leeft! Hij is door die dood heen gegaan. Dat wil Hij ons met alle mogelijke middelen duidelijk maken: er is toekomst, er is uitzicht, er is nieuw leven bij de Vader. Daarom noemen wij de sterfdag van Jezus een Goede Vrijdag, omdat Hij iets goeds voor ons heeft gedaan.

Pasen is het feest van de opstanding, van de verrijzenis, van het nieuwe leven. Jezus' licht breekt alle duisternis, zelfs het duister van de dood ! Wij vieren dat Jezus niet in de dood is gebleven. Hij is opgestaan en leeft!! Hij nodigt ons uit om ook te leven, volop te leven. Weg met de dood, met uitsluiting, tegenwerking, afbraak, enz. Het gaat om het echte leven, om geluk en zegen.

Dat wens ik u allen van harte toe : een gezegend en zalig Pasen ;
laten we opstaan en leven !

W. van Meijl, pastoor

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Omdat we een fusieparochie zijn, publiceren we hier de vieringen in onze eigen kerk én van de buurtkerken.

Sterksel

*** Palmzaterdag 28 maart**

* zaterdag: 19.00 uur: gezinsviering met palmpasestokken en m.m.v. Midlife

*** Witte Donderdag 2 april**

* 19.00 uur: plechtige viering in de kerk met m.m.v. het parochieel koor en leden van de erewacht. Nadien is er aanbidding tot 21.30 uur.

*** Pasen 5 april**

* 9.00 uur: gezinsviering met nadien paaseitjes zoeken in de pastorietuin; ontmoeting van de gezinnen in de tuin;

* 10.30 uur : hoogmis m.m.v. parochieel zangkoor

Leende – Heeze

*** Palmzondag 29 maart**

Leende: 10.00 uur: hoogmis; 11.15 uur: gezinsviering

Heeze: 9.00 uur: h. mis; 11.00 uur: eucharistieviering

*** Witte Donderdag 2 april**

Leende: geen viering

Heeze: 19.00 uur: eucharistieviering

*** Goede Vrijdag 3 april**

Leende: 15.00 uur: kruisverering; 19.00 uur: viering in kerk

Heeze: 15.00 uur: kruisweg; 19.00 uur: viering in kerk

*** Paaszaterdag 4 april**

Leende: 21.00 uur: paasviering

Heeze: 20.30 uur: paaswake

*** Pasen 5 april**

Leende: 11.00 uur: plechtige eucharistieviering

Heeze: 9.00 uur: h. mis; 11.00 uur: hoogmis

* 2^e Paasdag 6 april

Leende: 10.00 uur: gezongen eucharistieviering

Heeze: 11.00 uur: eucharistieviering

N.B. Boeteviering op 31 maart om 19.00 uur in Brigidakerk te Geldrop, bedoeld voor alle kerkdorpen van de nieuwe parochie.

Ziekencommunie

Parochianen die met Pasen niet naar de kerk kunnen komen en toch de heilige communie thuis willen ontvangen, kunnen zich hiervoor opgeven op het parochiesecretariaat in Leende: 040-2061215. De pastoor zal u dan komen bezoeken.

Overledenen

- * 5 februari 2015: Riek de Vries-van den Boomen, echtgenote van Harrie de Vries (†). Zij heeft gewoond in de Averbodeweg en is 76 jaar geworden.
- * 8 februari 2015: Harrie Verstappen, echtgenoot van Jaan van Schijndel. Hij heeft gewoond in de Pastoor P. Thijsenlaan en is 91 jaar geworden.
- * 13 februari 2015: Harrie van de Ven, echtgenoot van Annie van de Ven-van den Berg en weduwnaar van Annie v.d.Ven-Verhoeven. Hij heeft gewoond in Chijnsgoed en is 90 jaar geworden.



Ons medeleven gaat uit naar deze families en ieder die door dit overlijden getroffen is. Wij wensen de familie veel sterkte toe op hun verdere weg en hopen dat zij die weg niet alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven en steunen.



De namen van de overledenen staan geschreven in het boek des Levens, in de palm van Gods hand.

Onze vormelingen

De vormselvoorbereiding is niet alleen een taak van de parochie, maar vooral ook van de ouders. Daarom worden zij in grote mate bij deze voorbereiding betrokken: op school, bij de vieringen, bij de sociale activiteit.

Enkele ouders hebben zich beziggehouden met de liturgische vieringen: de vormselviering én de presentatieviering. Deze laatste viering was op 28 februari 2015 en het thema was: **uitvliegen**. Aan de hand van een vogelhuisje hebben de jongens en meisjes duidelijk gemaakt wat dit thema voor hen betekent. Het vogelhuisje is immers het beeld van veiligheid, beschutting, zekerheid. Maar er komt een moment waarop het vogeltje uitvliegt, zijn eigen leven wil leiden.

De vogelhuisjes zijn prachtig gekleurd, verschillende hebben woorden of gezegden op hun dak staan. Allemaal uitingen waardoor de vormelingen het thema handen en voeten willen geven. Zelfs de openingen zijn verschillend!!



Op het einde van die presentatieviering werd een groot bord achter in de kerk opgehangen. Dat bord zal er voorlopig blijven hangen. Het bord stelt een grote levensboom voor. Een boom met zijn takken, bladeren en wortels en vogels die daarin zitten. Elke vormeling heeft

een dier mogen uitkiezen en zijn naam daarbij mogen schrijven. Het is het beeld van huiselijke verbondenheid, steun en houvast. Maar die vogels vliegen ook uit. Ze gaan hun eigen weg. Daarom is het zo belangrijk dat ze goed gevormd zijn.



Op zaterdag 21 maart 2015 heeft deken Felie Spooren, namens onze bisschop mgr. Antoon Hurkmans, aan de volgende jongens en meisjes uit groep 7 en 8 het sacrament van het vormsel toegediend. De viering werd muzikaal ingevuld door de zanggroep Midlife.

Stephanie Beenders
Fleur Bongers
Fleur van Bree
Nienke Duisters
Idse Gielen
Rinske Gielen
Denise Kemperman

Nick Kemperman
Daan Kuijten
Teun Kuijten
Carmen Pontes
Tim Roovers
Juul Tiemessen
Willion Verbeek



Van harte proficiat



Erewacht van het Heilig Sacrament

Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus met zijn vrienden brood en wijn deelde vóór zijn kruisiging. Op die Witte Donderdag wordt in onze kerk een eucharistieviering gehouden en aan het einde van deze viering wordt de geconsacreerde hostie in een monstrans door de priester en onder begeleiding van de erewacht met flambouwen ter aanbidding naar een bijaltaar geplaatst ter aanbidding.

De verering van het Heilig Sacrament vond in het verleden ook plaats op Sacramentsdag (2^e donderdag na Pinksteren) al of niet gepaard gaand met een processie.



Ook in Sterksel was er een sacramentsprocessie. Vanaf de parochiekerk werd het Allerheiligste door de pastoor naar het Patersbos gedragen én begeleid door de Erewacht, de

parochianen en enkele Witte Paters. Deze optocht verliep over enkele met bloemen versierde wegen. Op een speciaal ingerichte plek werd dan een heilige mis opgedragen uit dankbaarheid.

De Erewacht is onder leiding van emeritus-pastoor Thijssen in 1931 in het leven geroepen om zo de parochianen nog wat hechter bij het parochieleven te betrekken. De huidige erewacht wordt gevormd door de heren: Th. Bardoel, G. Bongers, E. Beenders (Mzn), E. Beenders (Gzn), K. Kemperman, J.H. van Middelaar, Th. Noordman, H. Polman, H. Reijers, W. Stolp en J. van Winkel. Naar gewoonte begeleiden zij allen op Witte Donderdag, op het einde van de plechtige eucharistieviering, het heilig sacrament naar de zijkapel én nadien zorgen zij afwisselend voor de aanbidding in de kerk tot 21.30 uur.

Gezinsviering Palmpasen

Op zaterdag 28 maart vieren we Palmpasen. Het is traditie om met Palmpasen een *palmpasenstok* te maken. Deze stok vertelt ons iets over de Goede Week die vooraf gaat aan Pasen.

* Het kruis herinnert ons aan de kruisweg van Jezus. Maar ook dat hij verreezen is!

* Het haantje boven op de palmpasenstok doet ons denken aan Petrus. Voordat de haan driemaal kraait, heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kent.

Het haantje herinnert ons ook aan Witte Donderdag vanwege het brood waar het van gemaakt is. Die dag nam Jezus afscheid van zijn vrienden tijdens een maaltijd.

* Het palmtakje doet denken aan de intocht van Jezus in Jeruzalem (= Palmzondag).

* De eitjes zijn een teken van nieuw leven (= Paaszondag)



Gezinsviering Pasen

Het is bijna Pasen!

De week vòòr Pasen noemen we *de Goede Week*. Deze week gaat over de intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezeltje, waar alle mensen juichen en zwaaien met palmtakken.

Jezus wil met zijn vrienden, de apostelen, Pasen vieren. Op een geheime plaats werd de Paasmaaltijd gehouden. Jezus brak het brood en deelde het met zijn vrienden en de beker met wijn werd ook doorgegeven. Dit gebeurde op *Witte Donderdag*.

Na deze maaltijd ging Jezus met zijn vrienden naar de Hof van Olijven om te rusten en daar werd Hij gevangen genomen door de Romeinse soldaten nadat Hij verraden was door Judas. Jezus werd ervan beschuldigd dat Hij het volk ophitste en men wilde Jezus dood maken.

Ze brachten Hem naar de berg buiten de stad waar moordenaars en dieven werd opgehangen en Jezus moest zijn eigen kruis dragen. Onderweg lachten alle mensen Hem uit en bespotten Hem. Op de berg aangekomen hingen ze Jezus aan het kruis. Zo is Hij gestorven. Die dag herdenken wij op **Goede Vrijdag**.

Op **Paaszaterdag** is een stille dag. We herdenken dat Jezus in het graf rust. We wachten af wat er gaat gebeuren.

Op de 1^e dag van de week, **Paaszondag**, kwamen de vrouwen die met Jezus mee gekomen waren, nog eens naar het graf. Daar zagen zij tot hun schrik dat het graf leeg was. En wat bleek? Jezus was er niet! Hij was verzezen. Dat Jezus niet dood is, maar leeft, herdenken wij met Pasen.



Graag nodigen wij u en uw familie uit op **Eerste Paasdag (zondag 5 april) om 9.00 uur in de kerk** om samen **Pasen** te vieren.

We hopen van harte jullie te mogen ontvangen!

Commissie Gezinsviering.

PS.: Heb je zin om **voor te lezen** tijdens de gezinsvieringen? Dit zouden we heel fijn vinden! Je kan je dan aanmelden bij Sara Crabbe via mail. (scrabbe@upcmail.nl)

Dankbetuiging

Dhr. Wim Stolp heeft ons schriftelijk laten weten dat hij het redactieraadschap heeft opgezegd en dat zijn naam als zodanig niet in het blad komt te staan. We vinden deze opzegging heel jammer.

Toch ere die ere toekomt!! Voor die vele jaren dat Wim het parochiebladje heeft geredigeerd met een geweldige inzet en betrokkenheid, zijn wij hem heel veel dank verschuldigd. Zijn niet-aflatende inzet blijft ons inspireren. Van harte: dank je wel, Wim.

The Passion

Voor de 5^e keer op rij wordt op Witte Donderdag “The Passion” opgevoerd. Na de evenementen in Gouda (2011), Rotterdam (2012),



Den Haag (2013) en Groningen (2014) wordt dit jaar op 2 april dit unieke en eigentijdse muziekspektakel opgevoerd in de binnenstad van Enschede en andere karakteristieke plekken.

Het evenement begint om 20.30 uur en wordt rechtstreeks door de televisie uitgezonden. Bekende Nederlandse artiesten vertellen het verhaal over het

lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus.

Net als de voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten van Enschede op weg naar het hoofdpodium.

De uitzending is zeker de moeite waard om te bekijken.

Kalender

* 18 april 2015: naar jaarlijkse gewoonte wordt er na de eucharistieviering van 19.00 uur gecollecteerd voor kindershulp;

* 27 april 2015: Koningsdag. Om 19.00 h. mis in de kerk m.m.v. parochieel zangkoor.

* 14 mei: Hemelvaartsdag. Er is geen viering in Sterksel, wel om 10.00 uur in Leende en om 11.00 uur in Heeze.

* 23 mei: op deze zaterdag vieren we om 19.00 het feest van Pinksteren; het is een gezinsviering m.m.v. de jeugdfanfare. In Leende is op 24 mei om 10.00 uur de hoogmis.

* 12 juli: om 10.00 uur: feestelijke eucharistieviering in de kerk b.g.v. 150 jubileumjaren van de Muziekvereniging de Heerlijkheid (= 70 jaren Fanfare; 60 jaren Slagwerk en 20 jaar Jeugdfanfare)



Pasen

Hij was twee nachten in het graf geweest
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon!
De hele hemel viert nu feest,
de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden".

En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald door morgenzon.
De wachters vluchtten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
die Christus' windsels hebben opgewonden.

En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorden zij, die Hem het meest had liefgehad
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong'ren treurden, stond Hij in hun midden.

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood;
Hij opent onze ogen, dat ook wij
zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood
en zullen weten:
Jezus kocht ons vrij.
Het sterven is geen einde,
maar een nieuw beginnen.
Het is iets afstaan om het ál te winnen.
(*Nel Benschop*)



**ZALIG EN VREUGDEVOL
PASEN**

De gezinsviering organiseert



Moederdag, 10 mei samen eropuit met het hele gezin!

Op zondag 10 mei vieren we moederdag. Om deze dag extra speciaal te laten starten, wordt er vanaf camping de St. Jorishoeve een wandeling georganiseerd waaraan het hele gezin kan deelnemen.

Tussen 09.00u en 09.30u kan gestart worden met de wandeling (8km). Na afloop van de wandeling kunnen de kinderen zich uitleven op de speelweide van de camping, terwijl de ouders en grootouders kunnen bijpraten onder het genot van een warme drank en zelfgebakken wafels.

Startlocatie: Camping St. Jorishoeve, Pandijk 12 Sterksel

Starten tussen 09.00u – 09.30u

Bijdrage pp.: 1euro, te voldoen bij vertrekpunt.

Graag opgeven via scrabbe@upcmail.nl (aantal volwassenen en kinderen)

NB: WANDELPADEN ZIJN PRIMA BEGAANBAAR VOOR BUGGY'S



**Deze wandeling is voor jong en oud,
dus iedereen is van harte welkom!**

Ter inspiratie : Bestaat God wel?

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Hij sprak met de kapper over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

De kapper zei: “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.”

“Waarom zeg je zoiets?” vroeg de man.

“Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestaat, zou er geen ellende zijn op de aarde. Geen oorlogen. Geen rampen. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De man was even stil maar zei verder niets.

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar en een ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: “KAPPERS BESTAAN NIET!”

“Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je!” antwoordde de kapper.

“NEE!” zei de man met overtuiging. “Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er op deze wereld geen mensen meer rondlopen met lang haar en ongetrimde baarden!”

De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.”

“Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die Hem niet zoeken... En daarom zie je soms zo weinig van God op aarde.

Maar gelukkig, er zijn er..., die zoeken en vinden!

Fusieparochie

Het vertrek van de Witte Paters, pater Joop en pater Harry, in september 2013 zult u ongetwijfeld op de een of andere manier gemerkt hebben. Het parochieleven is anders geworden. De aanwezigheid van de paters te midden van de Sterkselse gemeenschap is er niet meer. Het parochieleven is anders geworden. De mensen, maar ook de tijden zijn veranderd. We staan voor nieuwe uitdagingen.

Er wordt nu van de parochianen meer verwacht. Het initiatief ligt bij hen. Zij dienen een grotere inspanning te leveren om zo hun parochie gemeenschap vitaal te houden. Maar we staan er **samen** voor. Met elkaar willen we hier in Sterksel kerk van Jezus Christus zijn, waarbij we verwachten dat een ieder zijn/haar steentje blijft bijdragen.

Sinds 1 januari 2015 zijn we een nieuwe parochie geworden: de heilige Nicasius. Ook dit zal even wennen zijn. Maar deze naamsverandering zult u wellicht niet zo gemerkt hebben. Ter plaatse gaat heel veel gewoon door zoals het laatste jaar gebruikelijk was.

“Sinds het beleidsstuk van onze bisschop A. Hurkmans *“Groeien in geloof, geloven in groei”* uit 2009 en de tussentijdse aanpassingen hierop, zijn de meeste nieuwe parochies in ons bisdom formeel al een feit. Hierin is wel een grote diversiteit te constateren. Sommige parochies zijn pas korte tijd al wel een eenheid, maar is er nog een lange weg te gaan naar een pastorale verbondenheid van het hart en eenheid in pastoraat in de praktijk. Andere parochies zijn bestuursmatig gezien al wat langer een nieuwe parochie, waardoor die al wat meer tijd hebben gehad om pastoraal (dus ook liturgisch) naar die eenheid en verbondenheid toe te groeien...

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vorming van nieuwe parochies zowel een schrikbeeld met zich meebrengt als een nieuwe uitdaging is. Daarin kunnen we maar beter realistisch zijn. In die zin zou de titel misschien moeten zijn: Nieuwe Parochie: schrikbeeld én uitdaging. Maar het is nu eenmaal een noodzakelijke keuze, waar

geen ontkomen aan is. In die zin misschien zelfs geen echte keuze, maar meer een richting waarvoor je zult moeten en willen kiezen. Want als je daarin niet meegaat, heb je op de wat langere duur als kleine zelfstandige realistisch gezien niet veel levenskansen meer.”
(Toespraak van pastoor Th.v.Osch tijdens netwerkbijeenkomst op 11 maart 2015 in Helvoirt)

Misintentie

“Waar kan ik een mis bestellen en wat kost een misintentie?” vraagt u zich misschien af. U wil aan uw dierbare overledene blijven denken en u zich met hem/haar verbonden weten.

Voor een misintentie vragen we € 10,-. Als u op een papiertje de intentie schrijft én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én u stopt dit in een envelop in de stenen brievenbus van de pastorie, Beukenlaan 2, dan zorgen wij voor de rest. U kunt ook bellen naar dhr. M. de Leeuw (= 2261934) of naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149300654

Colofon

Dit parochieblad wordt samengesteld door de redactieraad. Deze bestaat uit: Sara Jacobs, Annie van de Ven en pastoor W. van Meijl, die de eindverantwoordelijke is.

Het adres: Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende, tel. 040-2061215.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com

Het volgend nummer van het parochieblad zal verschijnen als er parochienieuws te melden valt. U kunt uw bijdrage sturen naar bovenstaand e-mail adres.

Parochiesecretariaat

Waar kunt u terecht met al uw vragen omtrent de parochie?

Op het parochiesecretariaat in Leende, Dorpstraat 48, tel. 2061215 elke werkdag geopend van 8.30 uur – 11.30 uur.

E-mailadres: parochie.leende@gmail.com

De pastoor is daar te bereiken. In noodgevallen: 06-12151593