

# Parochie H. Nicasius

## Nieuwsbrief

extra uitgave  
maart nr. 1

### Locatie Sterksel H. Catharina van Alexandrië

Beste mensen,

Heeft u gisteravond, woensdag 18 maart 2020, om 19.00 uur de klokken horen luiden? De klokken willen u een boodschap van verbondenheid en hoop meegeven. De klokken luiden op een bijzonder moment. Er is iets aan de hand in ons land, in de wereld. We leven in een grote crisis: het coronavirus heeft toegeslagen en heeft ons in zijn grip. De klokken luiden



\* Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten;

\* Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. Het applaus van gisteravond spreekt voor zichzelf.

\* Wie thuis is en de klokken hoort luiden, kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

In deze moeilijke tijd dreigen we te isoleren, te vereenzamen en daarom willen we als geloofsgemeenschap een **extra nieuwsbrief** uitgeven, als teken van meeleven en solidariteit. Er zijn momenteel zoveel goede initiatieven van betrokken mensen. Proficiat voor deze inzet.

We richten ons in deze brief vooral tot de zwakke en kwetsbare mensen. We denken met name aan de zieken die er in ons midden zijn, thuis of in het ziekenhuis of verpleegtehuis. Onze gedachten gaan uit naar hen die eenzaam zijn, naar allen die alleen zijn omdat ze hun partner hebben verloren. We willen mensen nabij zijn die het moeilijk hebben en een geestelijk vitamientje kunnen gebruiken.



Wegens al de noodzakelijke maatregelen inzake de verspreiding van het Coronavirus, is er in het weekend **geen viering in onze kerk**. De deur blijft helaas gesloten.

Geen wekelijkse vieringen op zaterdag. De bisschoppen hebben met pijn in het hart moeten afkondigen dat deze situatie tot en met 13 april a.s. duurt. Een onwennige situatie, ook voor mij. Ik mis u in de wekelijkse eucharistieviering op zaterdagavond, in die heilige mis waarin de koorleden trouw zingen, maar ook in de stille heilige missen. Met elkaar hebben we ons geloof gevoed.

Trouwe kerkgangers kunnen niet meer naar de kerk gaan en dat geeft een onaf gevoel. Er ontbreekt iets. De zaterdagavond is niet meer zoals u gewend bent. Dat is een vreemd gevoel. Daar moeten

we aan wennen en een plaats geven.

Maar we willen u niet in de steek laten. Wij blijven met elkaar verbonden. We blijven de lokale parochiegemeenschap opbouwen én met elkaar verbinden. Daarom gebruiken we nu **andere kanalen** om u onze boodschap mee te delen.

Radio en ook TV Horizon is bereid om extra aandacht te schenken aan al die mensen die het juist in deze tijd zo moeilijk hebben en die een extra vitamientje kunnen gebruiken. Ik mag hopen dat u deze boodschap op **TV Horizon** kunt vinden – elke zondag om 11.00 uur vanuit een ander kerkgebouw - en dat de vertrouwde pastoresgezichten u hoop geven. Als pastoresteam van het uitzendgebied van TV Horizon willen wij u nabij zijn.

Wij willen u aanspreken op het geloof, het christelijk geloof. Onderstaande tekst wil daarbij een geestelijk vitamientje zijn.



*Ik droomde eens en zie  
ik liep aan 't strand bij lage tij.  
Ik was daar niet alleen,  
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door,  
en lieten in het zand,  
een spoor van stappen; twee aan twee,  
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,  
en zag mijn levensloop,  
in tijden van geluk en vreugde,  
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,  
zag ik langs heel de baan,  
daar waar het juist het moeilijkst was,  
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?  
Juist toen ik U nodig had,  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,  
op het zwaarste deel van mijn pad..."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,  
en antwoordde op mijn vragen;  
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,  
toen heb ik jou gedragen..."*

Via deze extra **wekelijkse nieuwsbrief** willen we met u in contact blijven en u uitdrukkelijk schrijven dat we met u meeleven, dat wij u goede moed en veel vertrouwen toewensen, dat ook wij ons machteloos voelen en niet goed weten wat we moeten doen.

Het ontsteken van een kaarsje verlicht heel vaak. Het is een teken van rust en innerlijke vrede.

Als we u op geestelijk gebied kunnen helpen, willen we dat graag doen. Laat u het ons even weten, via de e-mail of via de telefoon?

Met vriendelijke groet,  
p. W. van Meijl