

# Parochie H. Nicasius

## Nieuwsbrief

extra uitgave  
maart nr. 2

### Locatie Sterksel H. Catharina van Alexandrië

Beste mensen,

Terwijl de kerkklokken weer luiden, stuur ik u deze 2<sup>e</sup> extra nieuwsbrief. De kerkklokken die een duidelijke boodschap willen laten horen van verbondenheid, aandacht en steun. We denken daarbij vooral aan die mensen die het nu moeilijk hebben, mensen die gedwongen zijn in afzondering te leven, mensen die onzeker zijn en misschien wat angstig : waar gaat het naartoe met dat coronavirus ? Wat kan ik doen ?



Laat ik **vooreerst schrijven** : dank je wel voor de vele reacties die ik op de vorige extra nieuwsbrief mocht ontvangen. We willen mensen op een digitale manier nabij zijn en goede moed en hoop meegeven.

In deze moeilijke tijd  
wil ik iedereen  
een virtuele  
knuffel geven,  
hou je goed,  
hou je sterk.



Geef jij deze  
knuffel verder.

Gedichtencreatiepagina..Anette

Toch prachtig.

getuigt van meeleven.

Geef de knuffel

via de sociale media.

Wees creatief.

Namens een aantal  
initiatiefnemers zijn wij  
benieuwd of er dorpsgenoten  
zijn die een 'helpende hand'  
kunnen gebruiken door de  
situatie die ontstaan is.

Tevens zijn wij ook benieuwd  
of er mensen bereid zijn om  
een vrijwillige wederdienst te  
verlenen in deze periode.

Hoewel een bezoek aan huis niet  
mogelijk is kunnen we u wel helpen  
met boodschappen. Of wellicht is er  
iets anders waarmee we u door  
deze situatie heen kunnen helpen?

Alle hulp zal moeten passen in de  
geadviseerde richtlijnen van het  
RIVM.

'De Helpende Hand' - Leende  
Een #TOB initiatief

dorpsinitiatief  
**de helpende hand**  
Leende



**TEL 06 51 799 733**

Indien mogelijk heeft een berichtje via WhatsApp de voorkeur

**Vervolgens** wil ik een beroep doen op ons geloof. Wat doe je in moeilijke, onzekere en onwennige situaties ? Je wordt op jezelf teruggeworpen. Je moet thuis blijven. Je komt jezelf tegen. Is dan het bidden geen praktisch hulpmiddel ? Bidden om tot rust en inzicht te komen. Bidden om vertrouwen te krijgen ? Denk aan de goede raad van Jezus :

« Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.  
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :  
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ;  
en je zult rust vinden voor je ziel.  
Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. »  
(Mt. 11,28-29)



**Tot slot** wil ik u een voorbeeld van een gebed meegeven. Als we dit nou dagelijks met elkaar zouden bidden :

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,  
aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,  
aan hen die alleen zijn,  
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen,  
verpleeghuizen, woon- en zorgcentra,  
in scholen en kinderdagverblijven,  
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed  
aan alle politieke leiders  
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn  
op in uw vrede,  
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij,  
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Met vriendelijke groet, op het feest van Maria Boodschap, 25 maart,  
p. W. van Meijl

