



Zr. Truïke de Win: Lind blie Lind

In vroegere jaren na de oorlog was ik aangesloten bij de jeugdbeweging. We gingen jaarlijks op bivak en maakten fietstochten door het Brabantse land. In 1953 besloot ik me aan te sluiten bij de Missiezusters van Afrika (Witte Zusters). Na enkele omzwervingen in Noord Afrika (Algiers) en twee jaar V.S. Belville (Illinois) waar ik de Engelse taal leerde, vertrok ik als jonge zuster naar Malawi waar ik in een opleidingscentrum van Inlandse zusters terecht kwam die me wegwijs maakten in de inlandse taal en cultuur.

In 1960 vertrok ik naar het Noorden van het land en was verbonden aan een huishoudschool met interne leerlingen. Na hun tweejarige opleiding waren deze bevoegd om in de dorpen les te geven. Toch wilde ik graag dichterbij de mensen zijn en volgde een theologische cursus in Uganda (Kampala) en kwam daarna als pastorale werkster in een parochie werkzaam, deze keer in Zambia (Lumezi) waar ik vele jaren met groot plezier gewerkt heb. Tussendoor werd ik voor 4 jaar teruggeroepen naar Nederland voor Missie bewustmaking vooral in groepen van KVO en KBO leden rondom Den Bosch. Ook bezocht ik regelmatig middelbare scholen om uitleg te geven over ons werk in Afrika.

Terug in Zambia werd ik al vrij vlug uit mijn parochie weggehaald en overgeplaatst naar Chipata waar ik aan de middelbare school les gaf in Maatschappijleer. Tegelijkertijd mocht ik coach zijn van kandidaten voor ons missionaris leven.

Mijn laatste 5 jaren in Zambia waren in de hoofdstad Lusaka waar ik als econome fungeerde voor onze leden en huizen in Malawi en Zambia totdat ik in 1993 voorgoed terug keerde naar mijn geboorteland en in Sterksel terecht kwam. Ons huis werd daar in 1998 gesloten en ik vertrok naar Den Bosch waar ik als vrijwilliger werkte met en voor thuis- en daklozen.

Sinds 2005 woon ik te Eindhoven in het klooster verzorgingshuis Terhaghe aan de Geldropseweg. Ben nu over de 80 en geniet van een goede gezondheid. Ga nog regelmatig als vrijwilliger naar Den Bosch, doe nog wat computerwerk en zorg voor een flinke bloementuin waar eenieder in het hoogseizoen een bloemetje kan plukken.

Mijn moedertaal ben ik nooit vergeten en Lind is en blijft voor mij de "Schönste Platz"

29-11-2010